

**Gebedsviering 1 mei 2016
in de Oude Synagoge in Borne**



Gooi de hoorn niet op de haak

Woord van welkom

Waar mensen van elkaar houden, daar is vrede.

Vrede wens ik ons allen.

We mogen ons hier welkom heten.

Fijn dat we er willen zijn voor elkaar.

Als we van elkaar houden, om elkaar begaan zijn, nemen we elkaars woorden ter harte.

Moge dit samen zijn ons sterken naar lichaam en ziel.

We worden uitgenodigd tot bezinning te komen rond het thema:

Gooi de hoorn niet op de haak.

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis...+

En we ontsteken licht, om God die leven is en leven geeft in ons midden te weten.

Luisterlied: Keep the candle burning

Korte vertaling: Door samen te komen, te bidden en te zingen hopen we kracht te vinden bij U God om zo het licht, als symbool

van hoop, brandende te houden voor anderen en voor onszelf.

Opening afgesloten met gebed

De aarde wordt langzaam groen

en in al dat groen wemelt het van nieuw leven.

Het jonge leven brengt nieuwe mogelijkheden

met zich mee en vrede.

God kleurt de aarde

met alle kleuren van de regenboog,
de kleuren van vrede en van een nieuw begin.

Laten wij bidden:

Liefdevolle God,

U woont waar mensen van elkaar houden.

Wij bidden U:

houdt bij ons uw verblijf,

open ons hart voor uw Woord

dan kunnen we er in liefde zijn voor elkaar.

Amen.

Openingslied: Hier is een stad gebouwd GVL nr. 465 blz. 492

Inleiding op de viering

Naast de vele goede dingen die er tussen mensen gebeuren, kan het er ook heel vervelend aan toe gaan.

Er kunnen banden doorgesneden worden, contact verbroken, ook al had dat met wederzijdse goede wil misschien voorkomen kunnen worden.

Gemiste kansen kunnen veel pijn blijven doen.

Wij, zoals we hier bijeen zijn, dromen graag van een Liefdeskracht die door mensen heen wil waaien en die het nooit opgeeft om de ander weer te vinden.

Wij noemen die kracht wel 'God'.

En dit dromen over God doet ons vandaag als thema kiezen:

Gooi de hoorn niet op de haak.

Toelichting van het symbool

Als je dit hiervoor zo ziet staan, dit telefoontoestel met daarboven ergens in het luchtledige die hoorn, weet je dat er iemand bezig is te bellen.

Hoe zou het aflopen ... zal de hoorn op de haak gegooid worden,

of blijft men rustig met elkaar in gesprek?

We zullen gaandeweg onze viering zien hoe het afloopt.

In ieder geval dient vandaag dit toestel-in-gesprek als symbool in onze viering.

Inleiding op de meditatie

Je kunt het niet maken om stil te zitten, zo zeggen we vandaag de dag,

je moet voortmaken, niets doen is tijd verspillen.

Overall krijg je te horen dat er voortgang geboekt moet worden.

Je valt uit de toon als je niet mee jakkert met de rest.

Het feit dat tegenwoordig bij ons alles heel snel moet gebeuren

kan overhaaste stellingname of te vroeg genomen beslissingen tot gevolg hebben.

We gunnen ons geen tijd om het nog eens even af te kijken, te wachten op elkaar.

De ander moet heel snel toehappen want anders is, wat ons betreft,

zijn kans verkeken en zijn we alweer met een ander in gesprek.

Kunnen wij dan wél stil zitten?

Kan ik dan wél tijd uit trekken om eens rustig naar de ander te luisteren

om eens te horen waarom zij of hij toch wat anders over bepaalde dingen denkt dan ik....?

Verstilling

Meditatie

Vanwaar toch mijn innerlijke gehaastheid?

Waarom zo weinig oog en hart voor wat er zich in de ander afspeelt?

Waarom zo eenkennig gefocust op wat ik als doel voor ogen heb?

Eigenlijk is het maar triest met me gesteld...

Ondanks alle successen die ik door mijn haast boek, voel ik een pijnlijke, innerlijke leegte.

Ik mis het echte contact met anderen.

Voordat ze mij iets konden geven, had ik er de hoorn al op gegooid...

Kan ik nog ooit iets van echte warmte voelen?

Verstilling

Misschien hebben we er spijt van dat we onze goede eigenschappen nog steeds niet volop naar onze medemensen gebracht hebben om hen er blij mee te maken.

Zingen we samen

om vergeving.

Lied om vergeving en bemoediging: God herschep mijn hart GVL Psalm 51-1 blz 89

Gebed

Bidden we samen:

*Wachtende, naar ons uitkijkende, geduldige Liefde,
raak mij aan, breng me tot rust, geef me terug aan mezelf.
Maak mij open voor de ander, voor zijn sympathie en
bekommernis*

*om mij, en leer mij ophouden telkens weer de hoorn op de
haak te gooien,*

ongedurig op zoek naar...ja, naar wie of wat eigenlijk?

Ik heb het gevoel dat ik zo echt niet verder kom, God.

Integendeel.

*Geef dat ik U ontmoeten mag in hen die wél
alle tijd en aandacht aan mij willen geven.*

Amen.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 15, 1-2, 22-29.

In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden. Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente

op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.

Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de Naam van onze Heer Jezus Christus.

Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.

De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht.

Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel!

Tussenzang: Wij die met eigen ogen GVL 553 blz. 614

Tweede lezing

Het is verbazingwekkend om mee te maken hoe twee mensen elkaar kunnen haten, hoewel ze nauwelijks een maand geleden nog samen gelukkig waren en de liefde bedreven. Er worden dan borden kapot gegooid en er volgen dan hevige scheldpartijen. De haat voor de ander kan alleen maar groter worden... In principe zou men na een verbroken liefdesrelatie er naar moeten streven als vrienden uit elkaar te gaan. Dus niet bekvechten en de ander haten, maar als een beschaafd mens de zaak uitpraten, totdat er een bevredigende oplossing gevonden is.

Tussenzang: Wees hier aanwezig GVL nr. 647 blz. 758

Evangelie: Johannes, 14, 23-29.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.

Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft.

Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.

Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.

Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.

Als Gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.

Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.

Woorden van God, voor mensen van nu.

Overweging

Korte stilte/muziek

Woorden van Geloof

*Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.*

*Ik geloof in Jezus Christus, die ons bevrijdt van angst en
vooroordelen,*

en die ons doet hopen, de dood voorbij.

*Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om, door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.*

*Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal
voltooien in zijn rijk van vrede voor altijd.
Amen*

Onsteken gedachteniskaars/intenties

Bidden we tot God en leggen we Hem voor wat ons van het hart moet...(gevraagde intenties)

Voorbeden

Bidden we om de elementaire notie dat iemand anders óók een mens is
zoals wij en die nergens is als hij bruut wordt afgekat

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Bidden we om geduld met elkaar, om zoiets als een basisinteresse
voor hen die anders denken dan wij.

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Bidden we voor mensen die sturing geven aan allerhande groepen,
dat ze zich voortdurend trainen in de kunst van een goede gespreksvoering

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Laat ons bidden dat we door de knieën willen gaan voor die grote Kracht in de wereld die op vrede en gerechtigheid wenst in te zetten en die wacht tot wij daar aan mee doen.

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Laat ons bidden dat we niet verstikken in een voortdurende gerichtheid op onszelf en op onze eigen belangen. Bidden we dat we openblijven naar buiten toe, dat we gespitst zijn op wat er van buitenaf aan goeds op ons toe wil komen.

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Bidden we om openheid voor andere geluiden, voor andere visies, voor andere manieren van te werk gaan.

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

Bidden we voor mensen die slachtoffer zijn van het oordeel van anderen, dat ze er niet aan ten onder gaan en wij hun veel liefde geven

Verstilling/een kaars wordt ontstoken

God, mensen hebben een grenzeloos vertrouwen in U,
kom ons in onze liefdeloosheid te hulp en open onze ogen
voor de grote Bruggenbouwer die voor ons uit wil gaan,
Jezus, Uw Zoon en onze broeder.
Amen.

Collecte

Onze Vader/wees gegroet

Vredeswens

Laten we gaan staan en elkaar een hand geven:

We staan in een kring en hebben elkaars hand vast.
Vrede is dicht bij ons.
Ze is in ons hart, in onze mond.
Wij kunnen vrede brengen.
Delen we die vrede met elkaar zoals Jezus
de vrede die hij van God ontving
van harte heeft gedeeld met zijn vrienden.
Geven we elkaar een teken van die vrede...

Slotgedachte

U ziet het hier aan ons symbool,
de hoorn is niet op de haak gegoid!
Nemen we dit beeld mee naar huis
en halen we het voor ogen
als de situatie toch weer dreigend wordt.

Mededelingen

Wegzending

Gaan we uiteen, genietend van het contact met de mensen met wie we in de komende dagen weer mogen verkeren. Dat we Gods zegen in die contacten voelbaar maken, die van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: Wat altijd is geweest GVL nr. 541 blz. 600

Bekijk onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl