

Gebedsviering 19 februari 2017 in de Oude Synagoge in Borne



Weten we nog wat zonde is?

Vooraf: instrumentaal

Welkom

We verlangen naar warmte.

Daarom zijn we hier samengekomen.

Het voelt vertrouwd om weer bij elkaar te zijn.

Even schuilen bij elkaar, om samen te wachten op nieuw leven, dat al aanwezig is.

Aanwezig in een inspirerend verhaal, in de aandacht voor een ander en in het onvoorwaardelijk trouw zijn aan elkaar.

Daarom van harte welkom u allen.

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis...+

En we ontsteken licht, om God die leven is en leven geeft in ons midden te weten.

Openingslied: Lied aan het licht GVL nummer 489 blz 530

Themastelling

De schriftlezingen die vandaag aan ons gepresenteerd worden, zorgen ook nu weer voor een weergaloos schilderijtje van wat er zich aan grondbewegingen in ieder van ons afspeelt.

We doen goede dingen, maar ook het tegenovergestelde.

Het is alsof er in ons binnenste twee neigingen vechten om de voorrang.

Het is alsof de lezingen willen zeggen: behalve al het goede dat je natuurlijk doet, werken er ook andere krachten op je in!

Om dit gegeven helder in ons midden te krijgen nemen we als thema:

Weten we nog wat zonde is?

Toelichting van het symbool

Hoe zijn die twee mogelijke bewegingen naar het slechte én naar het goede, uit te beelden?

We kunnen er heel lang naar zoeken, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon iets pakken wat eigenlijk zo alledaags is, zo gewoon en bekend voor iedereen.

Wat denkt u van een bordje, schoteltje of kopje dat gebroken is.....met daarnaast een grote pot lijm!

Dan heb je ze toch alle twee, dat stukmaken en dat helen!

Verstilling

Meditatie

Of u het gelooft of niet, maar in de bijbellezingen van deze zevende zondag door het jaar worden u en ik zowat als heiligen beschouwd. In de eerste van de drie krijg je plompverloren opdracht te horen ‘wees heilig’.

Je zou je kunnen afvragen of de Bijbel wel voldoende mensenkennis bezit...

Waarom moet ons zo ronduit gezegd worden dat we heilig moeten zijn?

Blijkbaar zijn we dat dus niet.

Blijkbaar zijn er in ons ook andere krachten werkzaam.

Laten we daar even in onszelf mee bezig zijn.

Verstilling

Meditatie

Overgelaten aan mezelf zou ik niet weten hoe ik eigenlijk in elkaar zit.

Naast al wat ik opbouw, breek ik ook af.

Naast het goede dat ik doe, kan ik ook heel ondermaats zijn, verre van volmaakt.

Ik doe goed, maar ik doe ook kwaad....

Wie ben ik dan toch?

Op sommige momenten, zoals nu, kan ik denken:

Kom toch naar me toe, God, want mezelf kan ik niet redden.

Verstilling

Lied om vergeving en bemoediging: Mijn God zijt Gij, GVL Psalm 118 blz 200

Gebed

*Liefdevolle, grote God,
als wij goed doen aan mensen, doen wij U goed;
als wij hen kwaad doen, doen wij U kwaad.
Wat geeft dat een enorme lotsverbondenheid van U
met ons en van ons met U.
Wat maakt U zich van ons afhankelijk.
Spreken wij juist daarom, God,
niet slechts van fouten of tekortkomingen,
maar gebruiken we het geladen woord 'zonde'?
U bent immers gemoeid met de aard van ons handelen!
Dat we ons daar toch bewust van zijn.
Amen.*

Eerste lezing: Uit het boek Leviticus, 19, 1-2, 17-18.

De Heer sprak tot Mozes: Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemint uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer.

Psalm. 103 (102), 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13.

Antifoon: *De Heer is barmhartig en welgezind.*

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!...

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt
die u omringt met zijn gunst en erbarmen...

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergelddt ons niet onze schuld...

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief...

Tussenzang: Tijd van Leven GVL 527 bladzijde 582

Tweede Lezing (uit het boek 'De stem van de Roepende')

Het ondoorgrondelijke raadsel van het kwaad en de zonde.
In de kern is zonde: vervreemding, de verbreking van de fundamentele
relaties met God, de medemensen, de natuur en jezelf (...)
En 'zonde' hangt duidelijk samen met de vrijheid van de mens.
Mensen hebben in de Bijbel de mogelijkheden om zeer veel goeds te
doen én er huist een verwoestende aandrifft in mensen. (...)

Er is in ieder van ons de trekkracht van het goede én de trekkracht van het kwaad.

Enerzijds een verlangen om relaties aan te gaan en dingen op te bouwen en anderzijds een destructieve drift om dingen en de mensen om ons heen kapot te maken.

(...) het blijft een wankel evenwicht.

We zijn gauw uit het lood te slaan

- zeker als de omgeving ons probeert te verleiden tot het verkeerde.

Tussenzang: Psalm 25 GVL bladzijde 46

Evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 38-48.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand.

Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.

Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed.

Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem.

Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil.

Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.

Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat zij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan?

Doen de tollenaars niet hetzelfde?

En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan?

Doen de heidenen dat ook niet?

Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Overweging

Korte stilte/instrumentaal

Ontsteken Gedachteniskaars/intenties/voorbede

Goede God,

U bent altijd met ons begaan, luister naar ons gebed:

Goede God, het woord zonde houdt ons scherp.

Het woord 'zonde' blijft ons vertellen van de diepgang van tekorten en fouten.

Laten we daarom dat woord 'zonde' niet schrappen.

Laat ons zingen bidden;

Luister, Heer, ontferm U over ons.

Goede God, het begrip 'zonde' heeft vele mensen ook kwaad gedaan.

Wij bidden U dat we in onze tijd verstandig met het begrip zonde omgaan.

Laat ons zingen bidden;

Luister, Heer, ontferm U over ons.

Goed God, wij bidden U dat de kerk de creativiteit opbrengt om een vorm aan het biechtsacrament te geven die de moderne mensen ontroeren kan.

Laat ons zingen bidden;

Luister, Heer, ontferm U over ons

Gevraagde intenties....

U wordt in de gelegenheid gesteld om een waxinelichtje te ontsteken

Onze Vader

Onze verbondenheid met de mensgeworden God,
in de kracht van de Geest en in de gemeenschap met de Kerk,
ligt uitgedrukt in het Onze Vader,
woorden die Jezus zelf ons heeft toevertrouwd.

**Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.**

Collecte/instrumentaal

Vredeswens

Laten we gaan staan en elkaar een hand geven:

We staan in een kring en hebben elkaars hand vast.

Vrede is dicht bij ons.

Ze is in ons hart, in onze mond.

Wij kunnen vrede brengen.

Delen we die vrede met elkaar zoals Jezus

de vrede die hij van God ontving

van harte heeft gedeeld met zijn vrienden.

Geven we elkaar een teken van die vrede...

Luisterlied: Om vrede

Slotgedachte

Mededelingen

Wegzending

Naast woorden als ‘fout’ en ‘tekort’ voegt het woord ‘zonde’ iets toe.

Het zorgt dat we ons bewust blijven dat moedwillig kwaad niet alleen mensen afbreuk doet, maar door hen heen ook aan God.

Gaan we dan uiteen, vol geloof in onze mogelijkheden

en weten we ons daarbij gesteund door de vergevingsgezindheid van God en van elkaar.

Zegene ons de algoede God; Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied: Zolang er mensen zijn GVL nummer 567, blz 629

Bekijk onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl

