

**Gebedsviering 25 september 2016  
in de Oude Synagoge in Borne  
m.m.v. Unisono**



**Verbondenheid groeit waar wordt gedeeld**

## **Openingslied: Welkom wees welkom**

Refrein:

Welkom wees welkom de wereld is blij,  
is blij te mogen leven.

Welkom wees welkom de wereld is blij,  
wees welkom hier bij mij.

Ook jij bent welkom in dit huis,  
ook jij bent welkom in dit huis

Refrein:

En neem dan ook je vrienden mee,  
en neem dan ook je vrienden mee.

Refrein:

Je vindt hier vrede en geluk,  
je vindt hier vrede en geluk.

Refrein:

Mijn tafel is een feest voor jou,  
mijn tafel is een feest voor jou.

Refrein:

Dit is een huis voor iedereen,  
dit is een huis voor iedereen.

Refrein:

## **Welkom**

Om te delen zijn we hier samen gekomen.  
Welkom, het is goed om te weten dat we hier  
in vertrouwen onze zorgen en vreugdes mogen delen.  
Belangrijk is het om het goede dat ons te beurt is gevallen  
te vertellen, om zo het goede door te geven aan elkaar.  
Daarmee sluiten we aan bij wat er de laatste avond voor  
de dood van Jezus is gebeurd.  
Door te breken en te delen groeit verbondenheid.  
We openen dit samenzijn met het kruisteken...+  
En we ontsteken licht, om God die leven is en leven  
geeft in ons midden te weten.

## **Symbolisch opening**

Graan uit de aarde gegroeid.  
Meel gemalen van het verse graan.  
Brood met liefde gebakken van tarwemeel

*Rond het licht leggen de kinderen graan en brood en versieren we de  
kaars met bloemen.*

God schenkt ons uit liefde voedsel  
om te delen met velen.  
Brood is symbool van alles wat God ons schenkt.

Laten wij samen bidden:

*Telkens als we elkaar ontmoeten, delen we.  
Door te delen groeit verbondenheid.  
Openen we vandaag ons hart  
om de woorden te horen  
die van generatie op generatie worden herhaald:*

*breek en deel in navolging van Jezus Christus,  
dan groeit er vrede  
zelfs op de onveiligste plaatsen op aarde.  
We vragen het U, God voor vandaag en morgen.  
Amen.*

## **Inleiding**

In het evangelie is sprake van brood en vis  
dat honderdvoudig vrucht voortbrengt.  
Zoiets vinden we mooi.  
Zo moet het ook vinden we.  
Goede dingen moeten verder gaan,  
ze dienen verder te reiken dan dit ene moment.  
Je zou ook kunnen zeggen:  
ze moeten doorgaan, er moet iets van overblijven.  
In de lezingen van vandaag komt die gedachte van dat  
overblijven uitdrukkelijk naar voren.  
Laten we daar dit uur eens aandacht aan schenken.

## **Lied: Jezus dicht bij mij**

Jezus dicht bij mij, U maakt mij blij.  
Jezus mijn beste Vriend.  
Jezus op Uw liefde verlaat ik mij.  
Op U vertrouw ik, want Uw liefde gaat nooit voorbij.

Refrein:

Ik vertrouw op U.  
Bij U zal ik veilig zijn.  
Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij.

Jezus wat U zegt blijft altijd waar.

Jezus mijn beste Vriend.  
Jezus U behoedt mij voor elk gevaar.  
En niets of niemand, kan mij scheiden van U.

Refrein: (2x)

Ik vertrouw op U.  
Bij U zal ik veilig zijn.  
Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij.

### **Toelichting van het symbool**

Je ziet hier een brood.  
Het meeste is er al afgehaald.  
Er ligt nog een enkel stukje.  
Die zijn overgebelevd.  
Dit brood met die enkele overgebleven stukjes  
is het symbool in deze viering.

### ***Korte stilte***

### **Meditatie**

De meeste mensen zetten zich graag ergens voor in.  
Het wordt alleen een probleem als ze ontdekken dat  
hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks zin heeft.  
Ze krijgen dan het gevoel van ‘waarom zou ik nog langer....  
als er toch niets mee gedaan wordt, als het toch geen effect heeft?’  
Wij hebben zo graag dat er van ons werk iets overblijft.  
Je investeert nu eenmaal niet voor niets ergens in.  
Als we ervoor kiezen om als gelovige door het leven te gaan  
en daar in kerkelijk verband ook werk van te maken,  
willen we daar evenzeer een bepaald effect van bemerken.  
We zien dan graag of het nut heeft,  
of anderen en ook wijzelf er ook echt iets aan hebben...

Nu zeg ik dit allemaal wel zo stellig, maar licht dat bij ons in werkelijkheid ook zo?

### *Korte stilte*

### **Meditatie**

Wie zijn wij diep van binnen?

Durven we eerlijk antwoord te geven op de vraag wat ‘geloven’ ons ten diepste waard is?

Leeft ‘geloven’ bij ons als iets waar we bewust voor kiezen?

Leeft het bij ons als iets dat richting kan en moet geven aan de eigenlijke intenties waarmee we in het leven staan?

Of moeten we tot de erkenning komen dat ‘geloven’ voor ons een bijzaak is?

Is het voor ons in diepste wezen zó dat we er – in termen van deze viering gezegd – niets van over hoeven te houden?

Kortom, wie zijn God en Jezus Christus eigenlijk voor mij?

En wie wil ik voor Hen zijn?

### *Korte stilte*

### **Lied om vergeving: God van alle mensen**

God van alle mensen,  
luister naar ons zingen.

God van alle mensen,  
U blijft ons omringen.

Ook al gaat het mis, of zijn wij U vergeten,  
U laat altijd weten, dat U van ons houdt.

God van alle mensen,  
Luister naar ons bidden.

Help onze wereld,  
Blijf in ons midden.  
Amen.

## **Gebed**

Bidden we samen:

*Wachtende en alles en iedereen omvattende Liefde,  
ook wij mogen van U genieten.  
Ook wij mogen rekenen op Uw overvloed.  
Maar U wacht, U dringt zich niet op.  
U geeft ons de ruimte om in onze dagen  
al of niet met U te verkeren.  
Maar áls wij voor U kiezen,  
dán kan Uw Volheid voor ons niet op  
en houden wij volop over van Uw goedheid.  
God, maak ons open voor de betekenis die U voor  
ons leven kunt hebben doordat wij Jezus Christus,  
Uw Zoon, aan ons hart laten komen.  
Amen.*

## **Eerste lezing: Uit het tweede boek Koningen, 4, 42-44.**

In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa.  
In zijn tas bracht hij voor de man Gods als eerstelingen twintig  
gerstebroden en wat vers koren mee.  
Elisa zei: Geef dit te eten aan de mannen.  
Zijn dienaar antwoordde: Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd  
man?  
Maar hij herhaalde: Geef het de mannen te eten.  
Want zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden.  
Nu zette hij het de mannen voor.

Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd had.

**Psalm 145 (144), 10-11, 15-16, 17-18.**

**Allen:** *De ogen van allen zien hoopvol naar U,  
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.*

Uw werken zullen U prijzen, Heer,  
uw vromen zullen U loven.  
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,  
uw macht verkondigen zij...

De ogen van allen zien hoopvol naar U,  
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.  
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  
voldoet aan al hun verlangens...

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet.  
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt...

**Tweede lezing**

Steeds meer vrijwilligersorganisaties hebben een vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hen de kans te geven hun doelen na te streven, op een zodanige wijze dat ook de doelstellingen van de organisaties daarmee gediend zijn. Het is belangrijk een vrijwilligersbeleid te hebben. Organisaties streven doelen na. Om zich ervan te verzekeren dat deze worden bereikt, zijn mensen nodig. Een organisatie zal zich moeten afvragen of zij met vrijwilligers wil werken en waarom. (...)



Gelukkig zien steeds meer organisaties het belang in van goede werkomstandigheden voor vrijwilligers.

Een goed vrijwilligersbeleid voorziet in een goede begeleiding. Vrijwilligers moeten kunnen voelen dat hun werk zinvol is.

En bovendien, vrijwilligers willen niet alleen leuk en zinvol werk doen, maar ook erkend en gewaardeerd worden.

Zonder een duidelijk omschreven positie hangt erkenning af van willekeur.

### **Tussenzang: Geschenkenliedje**

Het aller aller aller allergrootste geschenk  
dat God ons heeft gegeven  
Is Jezus, zijn eigen Zoon; Hij gaf ons Zijn leven.

Het aller aller aller allergrootste geschenk  
dat God ons heeft gegeven  
Is Jezus, zijn eigen Zoon; Hij wil in jou leven.

God gaf het geschenk van de schepping.  
Een heel speciaal geschenk dat ben jij.  
God gaf het geschenk van het Doopsel  
we horen er allemaal bij!

God gaf het geschenk van vergeving  
De vrede gaf Hij ook als geschenk  
Geschenk van de vreugde en 't leven  
Wij horen er allemaal bij!

Het aller aller aller allergrootste geschenk  
dat God ons heeft gegeven  
Is Jezus, zijn eigen Zoon; Hij gaf ons Zijn leven.

Het aller aller aller allergrootste geschenk  
dat God ons heeft gegeven  
Is Jezus, zijn eigen Zoon; Hij wil in jou leven.

### **Evangelie volgens Johannes, 6, 1-15.**

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias.

Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.

Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer.

Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.

Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten? –

Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. –

Filippus antwoordde Hem: Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?

Jezus echter zei: Laat de mensen gaan zitten.

Er was daar namelijk veel gras.

Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.

Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.

Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.

Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.

Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze: Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.

Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

### **Evangelie voor kinderen: Jezus geeft veel mensen te eten**

(met diavoorstelling)

*De kinderen mogen in het midden gaan zitten*

Jezus en zijn vrienden waren moe.

Ze wilden graag op een stil plekje uitrusten.

Ze gingen in de boot zitten en voeren het meer op.

Een grote groep mensen liep langs de kant mee.

Er waren meer dan vijfduizend mensen gekomen om Jezus te horen.

Jezus was erg moe, maar toch wilde Hij de mensen helpen.

Hij stapte uit de boot en ging naar de mensen om hen te zegenen en te genezen.

Later die dagen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Het wordt al laat. De mensen moeten naar huis voor het avondeten’.

Jezus antwoordde: ‘Wij kunnen hun eten geven.

Ga eens kijken of iemand eten bij zich heeft.’

De leerlingen vonden een jongen.

Hij had vijf broden en twee vissen bij zich.

Jezus zei: ‘Breng die jongen bij Mij.’

De leerlingen vroegen: ‘Hoe kunnen we met dit kleine beetje al die mensen

eten geven?’

Jezus zei: ‘Dat zul je wel zien.

Vraag de mensen te gaan zitten.’  
Daarna nam Jezus brood en dankte God.

Zijn leerlingen deelden aan alle mensen brood en vis uit.  
Dit was een wonder!  
Er bleven nog twaalf manden met brood en vis over!

*(De kinderen delen het brood uit, ondertussen pianospel)*

## **Overweging**

### **Muzikaal intermezzo door Aurélie**

#### **Voorbede/7 kaarsen**

Wij bidden om brood voor de velen die honger lijden,  
om water voor de dorstigen, om medicijnen voor de zieken,  
om beschutting tegen zon, regen en koude voor de daklozen,  
om vrede voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld.  
Laat ons bidden.

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens  
Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Wij bidden om liefde voor hen die veel genegenheid te kort komen,  
om troost voor allen die verdrietig zijn,  
om aandacht voor allen die zich eenzaam en verlaten voelen,  
om verdraagzaamheid voor hen die bevooroordeeld zijn jegens anderen.  
Laat ons bidden.

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens  
Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Wij bidden om hoop voor allen die wanhopen aan hun toekomst,  
om redding voor allen die door de dood bedreigd worden,

om bevrijding voor allen die verslaafd zijn en hun eigen leven kapot maken,  
om oprechte hulp voor allen die het leven op eigen kracht niet aankunnen.  
Laat ons bidden.

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens***

***Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Wij bidden om dankbaarheid bij allen die het goed hebben,  
om tevredenheid bij hen die alles hebben wat hun hartje begeert,  
om echte blijheid bij hen die kunnen doen en laten wat ze willen,  
om de bereidheid te delen bij allen die veel bezitten.  
Laat ons bidden.

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens***

***Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Goede God, u hebt alles zo mooi gemaakt:  
de grote gele zon, de grote blauwe zee,  
het kleine kevertje, de mug en de spin,  
maar ook de mooi gekleurde vlinder.  
Leer ons met open ogen kijken,  
leer ons genieten van al het mooie  
en het goede dat U ons geeft  
Laat ons bidden:

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens***

***Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Goede God, U hebt ons de aarde gegeven.  
We kunnen er meer dan genoeg voedsel uit laten groeien  
om alle mensen eten te geven.  
Toch lijden veel mensen honger,  
omdat wij niet weten te delen met elkaar.  
Laat ons voelen hoe fijn het kan zijn

om niet alles voor onszelf te willen houden,  
maar te delen met anderen.

Laat ons bidden:

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens  
Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

Goede God, als ik naar de grote wereld kijk,  
zie ik veel ellende en verdriet.  
Leer mij blijdschap, vrede en geluk te brengen  
thuis, bij vrienden of op school  
dan mag ik zoals Jezus een voorbeeld zijn voor anderen.  
Laat ons bidden:

***Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens  
Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.***

### **Intenties/Gedachteniskaars**

Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven

*Iedereen die dat wenst mag een waxinelichtje ontsteken*

God, Vader van alle mensen,  
wij danken U voor alle goeds dat wij ontmoeten op onze levensreis.  
Geef dat ook onze reisgenoten onze dankbaarheid zien en ervaren,  
omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.  
Amen.

### **Onze Vader (gezongen)**

Onze Vader in de hemel

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn.

In uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt.

Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen  
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks, altijd.

Amen. Amen.

Vorige week zaterdag is de vredesweek begonnen, met een gebedsviering in de Stefanshof met als thema: Vrede maak je samen, afgelopen woensdag was er ook een viering in de Stefanshof verzorgt door de raad van kerken, met aansluitend de vredeswandeling naar de vredesboom.

Hier vlakbij achter de oude kerk staat alweer 10 jaar de vredesboom. Ieder die hierbij aanwezig was kreeg een duif gemaakt door de kinderen van de Wheel school en hierop kon men een wens over vrede zetten en deze hangen in de vredesboom.

We willen aan het eind van de vredesweek deze viering dan ook vervolgen bij de vredesboom om elkaar daar de vrede te wensen en verzoeken u mee te lopen...

### **Paul: ( bij de vredesboom/oude kerk)/in een kring staan**

Aan het einde van de vredesweek willen we bidden voor: slachtoffers van haat en geweld door oorlog, onderdrukking of aanslagen.

Voor slachtoffers van geweld thuis, waar het recht wordt vertrapt en waar alleen de angst nog heerst.

Voor mensen die niet worden gezien, niet worden gehoord, die worden buitengesloten, niet meetellen, die dreigen verloren te gaan in eenzaamheid of verdriet.



Voor mensen die moeten leven  
waar geen vrede bestaat,  
geen toekomst meer schijnt  
waar hoop en verlangen is gedooft,  
waar mensen elkaar niet in de ogen kunnen kijken,  
waar het zwart en donker is.  
Dat zij allen mogen weten en ervaren dat zij uw mensen zijn,  
dat er Licht mag komen in hun bestaan.

### **Vredeswens**

Alleen het brood dat we samen delen, voedt.  
Alleen het water wat we samen drinken, lest onze dorst.  
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.  
Alleen de kleuren die we samen delen, zullen schitteren.  
Alleen de woorden die we samen vinden zijn verstaanbaar.  
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.  
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.  
Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd.

### **Vredeslied: Kleine dingen**

Vrede draait om kleine dingen  
Vrede maak je met elkaar  
Boze woorden gaan soms over met een woord of een gebaar  
Vrede draait om kleine dingen  
Met een lach of met een zoen, kan een ruzie zomaar stoppen  
Zoiets kleins kan heel veel doen.

### **Doordenkertje**

Als delen is:  
iedereen hoort erbij.

Als delen is:  
kom maar, dan maak ik je blij

Als delen is:  
laten we het samen doen.

Als delen is:  
een knipoog, een hand of een zoen.

Als van delen  
alle tranen drogen.

Als met delen  
kwaad wordt omgebogen

Dan wil ik ook delen,  
dan zeg ik geen nee.  
Dan willen wij ook delen,  
dan doen we heel graag mee.

**We lopen terug naar de synagoge voor de afsluiting van deze viering**

### **Mededelingen**

#### **Collectelied: De oren van God**

God heeft vast en zeker heel veel oren,  
om de woorden en de taal van alle mensen te kunnen horen.

Refrein:  
Tel de oren van iedereen die leeft.

En je weet hoeveel oren God heeft (2x)

God heeft vast en zeker heel veel ogen,  
om te zien wat mensen doen, wat zij proberen  
en soms niet mogen.

Refrein:

Tel de ogen van iedereen die leeft.  
En je weet hoeveel ogen God heeft (2x)

God heeft vast en zeker heel veel handen,  
om een goede vriend te zijn.  
Voor alle mensen in alle landen.

Refrein:

Tel de handen van iedereen die leeft.  
En je weet hoeveel handen God heeft (2x)

### **Slotgedachte**

Het is een klein teken maar,  
een beetje onbeholpen:  
we breken wat brood,  
een hapje voor iedere mond,  
terwijl wij het zelf niet kunnen:  
brood zijn voor deze aarde,  
voor alle mensen wereldwijd  
die honger lijden  
naar vrede en gerechtigheid.

Het kleine teken van

Jezus van Nazareth  
die het wel gedurfd heeft  
en zelf brood geworden is  
voor mensen allerwegen:  
een gebroken leven dat  
sterker was dan de dood.

In de schaduw  
van zijn verhaal  
willen we nadoen  
wat Hij heeft gedaan:  
brood delen  
op zoek naar zijn weg  
want zo worden wij  
het lichaam van Jezus.

### **Wegzending**

Bij bewust in het leven staan,  
hoort ongetwijfeld dat we ons van tijd  
tot tijd afvragen wat er van onze inspanningen overblijft.  
Ten aanzien van een onderwerp als 'geloven' geldt dat evenzeer.  
Ook zelfs zo'n uur als dit ontkomt er niet aan.  
Blijft daar ook iets van over?  
Breng goede vruchten voort in de tijd die komt  
en dat God ons daarbij zegene, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Amen.

### **Slotlied: Nu wij uiteen gaan**

Nu wij uit een gaan vragen wij God:  
Ga met Uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:  
Ga met God! Vaya con Dios en à dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
Ga met Uw licht vóór hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
Ga met God! Vaya con Dios en à dieu!

Voor alle mensen in deze stad:  
Vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
Ga met God! Vaya con dios en à dieu!

**Volgende viering: zondag 16 oktober in het teken van Theresia**

**Bekijk onze website: [www.theresiagemeenschapborne.nl](http://www.theresiagemeenschapborne.nl)**