



**Mariaviering Theresiagemeenschap**

**Locatie: oude synagoge**

**22 mei 2016**

**Muziek**      instrumentaal

## **Opening met het kruisteken en het " Wees Gegroet"**

Van harte welkom in deze Mariaviering.

De katholieke kerk kent een eeuwenlange traditie als het gaat om Mariaverering. In die traditie willen wij graag meegaan door in de meimaand, niet voor niets de Mariamaand genoemd, vanmorgen ons gebed in het bijzonder te richten tot haar die wij noemen; "Morgenster, Heil van de zieken, Troosteres van de bedroefden".

Maria is op een uitzonderlijke wijze middels haar zoon Jezus door Gods' liefde geraakt.

Vanuit de ervaring in haar eigen leven

wist zij zich aangesproken door God

om mee te werken aan het heil en welzijn van alle mensen.

Zij was zich bewust van haar bijzondere band met God.

Tijdens de periode van haar verloving werd Maria van Gods wegen verteld dat zij was uitverkoren om de moeder van Jezus Christus, de Messias, te worden.

En dat haar zoon een "zichtbaar teken" was van een liefdevolle God.

Haar bescheidenheid, haar onvoorwaardelijke liefde voor haar zoon Jezus, maakt haar tot een icoon, tot een baken, een veilige haven waar een ieder die zich tot haar wendt rust kracht en bemoediging zal vinden.

Mogen wij in dit samenzijn

ook iets ervaren van haar stille eenvoud.

De naam Maria is onlosmakelijk verbonden

met het woord "moeder".

Daarom hebben we in deze viering bewust teksten gekozen over Maria in relatie tot moeders.

## Vergevingsmoment

Maria,

Het steile en vaak moeilijk begaanbare pad van onze levenswandel lijkt minder zwaar, als gij de juiste weg wijst en wij vertrouwen op uw handreiking.

Wij willen bidden dat uw moederhand ons mag blijven helpen en richten.

Daarom vragen wij: schenk ons kracht en wees in ons midden.

Maria, moeder van God,

Jezus verdient in ons hart een grotere plaats.

Maar wij zijn zo met onszelf begaan.

Wij zijn te veel op zoek naar datgene wat uiteindelijk niet de gewenste voldoening geeft.

We schenken de ander veel te weinig aandacht en brengen daar nauwelijks het geduld voor op.

Daarom vragen wij: schenk ons kracht en wees in ons midden.

Goede en liefdevolle Vader ,

we bewonderen Maria, als moeder van Jezus en ook onze moeder.

We erkennen dat we veel te weinig haar goede voorbeeld hebben gevolgd.

Schenk ons inspiratie en de wil om haar levensweg te willen volgen.

Daarom vragen wij: schenk ons kracht en wees in ons midden.

## **Gebed tot Maria**

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.  
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.  
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.  
Als zij u steunt, valt gij niet.  
Als zij u beschermt, vreest gij niet.  
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.  
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

*(Bernardus van Clairveaux)*

## **Moeder**

Een schreiend hoopje mens in je armen,  
dag en nacht, zorgend nabij.  
Ontroerd bij de eerste woordjes.  
Genieten van het schaterlachen.  
Trots bij de eerste stapjes.  
Auw, gevallen, kusje er op.  
Een traan bij de schoolpoort.  
Knutselwerkjes vertederend bewaren.  
Fier om het eerste rapport.  
Huiswerk begeleiden, vriendjes thuis te spelen,  
Tiener in de gaten houden.  
Uren aftellen in de nacht.  
Wakend tot de klik in het voordeurslot.  
Verliefdheid koesteren, teleurstellingen troosten.  
Ware liefde zegenen.  
Weemoedig op 't huwelijksfeest.  
Daarna dapper in 't lege nest.  
Luisterend oor, waakzaam hart.

Brood op de tafel, wijn in het glas.  
Verbindende factor, spil van het gezin.  
Veilige haven, altijd bereikbaar.  
Onvoorwaardelijk, niets te veel.  
Warme toevlucht, altijd te vinden.  
'Moeder' ben je voor het leven.

## Marialied                      Magnificat anima mea Dominum

### Eerste lezing

*Een stukje levensweg van Maria waarin elke moeder zich herkennen kan.*

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,  
met iets ontembaars in zijn ogen en zijn haren.  
Zij zag hem verre wegen gaan,  
onbegaanbare paden in de bergen,  
tot in de woestijn, dagenlang.  
Zij luisterde vaak naar zijn verhalen,  
maar verstond nooit helemaal wat hij bedoelde.  
Zij zag hem over zieken gebogen,  
zij zag hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht.  
Zij zag hoe hij melaatse mensen tegemoet ging,  
terwijl alle anderen terugweken.  
Zij zag hem binnegaan bij zondaars om er aan tafel te gaan.  
Zij hoorde van een zondares die hem gezalfd had.  
Zij zag haar zoon toen hij werd weggevoerd  
en hoorde mensen zeggen: " 't Moest er eens van komen."  
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld,  
heeft zij hem opnieuw teruggezien.  
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,

ook al kon zij nog enkele lieve woorden van hem opvangen.  
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,  
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.  
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst  
en door de eerste ruzies,  
zodat zij "moeder" gingen zeggen tegen haar.  
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,  
naar alle mensen, van alle rangen en standen.  
Zij luisterde naar hun verhalen  
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.  
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,  
slaven werden vrijgelaten,  
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen.  
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld:  
zij ze stilletjes voor zich uit:  
"Magnificat. Hij maakt alles groot."

### **Kerk zijn is Maria zijn**

Is die gemeenschap zijn die in haar schoot  
leven draagt: het leven van Hem,  
die wij elk jaar opnieuw in de adventstijd verwachten.  
Een gemeenschap van mensen  
die Hem als leidsman willen volgen,  
en hun levenshouding  
op Hem afstemmen,  
zodat er een wereld ontstaat van goedheid,  
van vrede en gerechtigheid,  
van inkeer en inzet.  
Kerk zijn is Maria zijn:  
gemeenschap van mensen  
die zich laten bezielen door de Geest,  
Die niets van doen heeft met aanzien of macht,  
noch met status of prestatie,

maar alles met de bereidheid  
om “Ik zal er zijn voor u”  
de rode draad te laten zijn  
in denken, in doen en laten.  
In spreken en in zwijgen.

**Bloemenhulde** Voor vele mensen is de verering van Maria  
belangrijk in het leven. In tijden van nood en verdriet kan dat  
“wees gegroetje” en het brandende kaarsje helend werken.  
Wij hopen dat dit Mariabeeld voor ons allen  
de voorspraak mag oproepen van Maria,  
opdat zij voor ons mag zijn: “deur van de hemel”.

Wij hebben bloemen meegebracht voor Maria:  
witte rozen, voor al de blijde dagen die zij heeft gekend.  
Hiermee willen wij even stilstaan  
bij het mooie en goede dat wij in ons leven mochten meemaken.  
Wij denken aan alle mensen  
van wie we warmte, vriendschap of liefde mochten ontvangen:  
kinderen, ouders, echtgenoot/echtgenote of vrienden.  
Zij, met wie we vreugdevolle gebeurtenissen mogen delen,  
met wie we plezier kunnen delen  
maar die ons ook dragen in moeilijke dagen.  
Wij denken ook aan de momenten  
waarop we zelf iets mochten betekenen voor anderen.  
Want geven en delen geeft een voldoening  
die niet in woorden is uit te drukken.  
Samen: Wees gegroet Maria.....

We geven ook rode rozen, waar de doornen symbool staan voor al de droeve dagen, het lijden en de zorgen die zij als moeder heeft gekend.

En ook hier staan we even stil bij onze eigen moeilijke momenten. momenten van tegenslag, spanning, zorgen, verdriet ziekte of overlijden van een dierbare.

Want even stilstaan bij moeilijke momenten werkt ook genezend; het helpt ons in het aanvaarden en accepteren. Wetend dat ook de mooiste roos doornen heeft.

Samen: Wees gegroet Maria.....

### Marialied    Ave Maria    Arcadelt

### Lezing            Het loflied op de sterke vrouw, uit het boek Spreuken

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Haar waarde gaat die van edelstenen ver te boven!

Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.

Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen.

Zij is als het schip van een koopman en haalt haar voedsel van ver.

Zij staat op terwijl het nog nacht is, deelt proviand uit aan haar familie.

Zij omgordt haar lendenen met kracht en maakt haar armen sterk.

Zij merkt dat haar ondernemingen slagen:

's nachts gaat haar lamp niet uit.

Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.

Kracht en waardigheid zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.

Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid;



van haar tong komen lieflijke lessen.  
Zij houdt het oog op haar gezin,  
en nietsdoen is haar onbekend.  
Haar kinderen staan op en prijzen haar,  
maar jij overtreft hen allemaal!  
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,  
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.

### Overweging

### Ontsteken van de gedachteniskaars

### Wij geloven *Bidden wij samen.....*

*We geloven dat er méér is...  
We geloven dat er méér is  
dan steeds meer spullen kopen  
en voortdurend kansen najagen.  
Dat liefde en vriendschap  
belangrijker zijn voor een mens.*

*We geloven dat er méér is  
dan het recht van de sterkste  
en voor jezelf vechten.  
Dat het leven aan diepte wint  
als je elkaar helpt.*

*We geloven dat er méér is  
dan het grote wereldgebeuren,  
waarin je meegezogen wordt.  
Dat gewone mensen hier  
en nu geschiedenis kunnen maken.*

*We geloven dat er méér is*

*dan hersens kunnen begrijpen  
en theorieën kunnen verklaren.  
Dat er wonderen gebeuren  
waarop niemand durfde hopen.*

*We geloven dat er méér is  
dan handen kunnen maken  
en ogen kunnen zien.  
Dat er een God is, groter dan wij,  
die ons en onze wereld draagt.*

### **Voorbeden.....**

Bidden wij voor de machten en krachten van deze wereld; voor hen die regeren met harde hand, die onophoudelijk de kracht van hun arm doen voelen: dat zij van hun troon komen, klein worden en menslievend naar het voorbeeld van Maria.

*- moment van stilte -*

Bidden wij voor alle vrouwen ter wereld, bijzonder voor hen die ons voorgaan naar een hoopvolle toekomst.

Bidden wij voor alle vrouwen, die werken in kerk en maatschappij. Haar milder hebben gemaakt, wijzer en menselijker, dat allen geïnspireerd mogen worden door de eenvoud van Maria.

*- moment van stilte -*

Bidden wij voor allen: vrouwen en mannen, kinderen en oude mensen; dat de macht van het kwaad, de macht van het negatieve ons niet zal deren, dat wij altijd weer opstaan uit welke diepe put dan ook, dat wij leven onder Gods zegen op voorspraak van Maria.

*- moment van stilte -*

Bidden wij tot Maria als voorspreekster bij onze Heer, dat alle aangereikte persoonlijke intenties gehoord en verhoord mogen worden.....

**Bidden wij samen: “Wees gegroet.....”**

**Marialied**          **Regina Caeli**

### **Hoop en verwachting**

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar geen kind meer zal worden geslagen,  
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt,  
waar vrouwen en mannen elkaar respecteren.

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,  
waar gastvrijheid de boventoon voert,  
waar samen delen heel gewoon is.

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand meer bang hoeft te zijn,  
waar leiders niet laten lijden,  
waar de gekwetste, genezing mag vinden.

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,  
waar muziek klinkt uit de huizen,  
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen.

**Wensen wij elkaar vrede**

**Collecte en mededelingen**

## **Slotgebed**

Moeder Maria

Moeder van God en onze moeder,

vol vertrouwen bidden wij tot U.

Schenk ons iets van uw geloof.

Schenk ons iets van uw goedheid.

Schenk ons iets van uw barmhartigheid.

Schenk ons iets van uw mededogen.

Leer ons dienstbaar zijn aan mensen.

Help de kwetsbare mens en wees een steun,

voor hen die op u vertrouwen.

En voor allen wiens leven door verdriet getekend is.

Laat geluk en liefde wonen in onze families.

Zegen allen die ons dierbaar zijn.

En blijf ook allen die hier aanwezig zijn,

nabij met Uw bescherming.

Amen.

## **Slotlied Marialied.....samenzang**

Wij wensen u een mooie zondag.

Fijn dat u er was.

Wilt u reageren op deze viering: [info@theresiagemeenschapborne.nl](mailto:info@theresiagemeenschapborne.nl)

---