

**Allerzielenviering**  
**Theresia geloofsgemeenschap**  
**oude synagoge 30 oktober 2016**



## **Openingslied      Licht dat ons aanstoot in de morgen**

Tijdens het openingslied wordt een vlam binnen gebracht, waar aan de paaskaars wordt aangestoken.

Licht dat ons aanstoot in de morgen  
voortijdig licht waarin wij staan.  
Koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn,  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt;  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
Licht laatste woord van Hem die leeft.

## **Welkom**

Het is herfst. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden. En langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in lange tijd zien we kale bomen, ontnomen van het mooie blad. De herfst maakt ons bewust van onze vergankelijkheid, de broosheid van ons bestaan, met het einde van het leven. We denken aan de mensen die we verloren hebben en het verdriet om hen. En meer dan in andere

jaargetijden denken we aan de mensen die ons zijn voorgegaan, aan onze voorouders, ouders, familie en vrienden. Hoe hun leven geweest is, en hoe ons leven met het hunne verweven is. Net als wij heeft Jezus van Nazareth voorouders gehad of gekend. Mannen en vrouwen die hem zijn voorgegaan, waar hij uit voortkomt. Jezus, zoon van Jozef, van Maria, van Anna, en dat zijn nog maar de eersten, in de rij van voorouders. Al zijn voorvaders en -moeders hadden, goede en minder goede eigenschappen. Ze hadden hun vreugde, verdriet en geloof, en ze werden gevormd door het leven dat ze leidden. Hun eigenschappen, kwaliteiten en geloof gaven ze door, van generatie op generatie. Zo zijn ze verbonden met elkaar en wij met hen. Ons bewust van die verbondenheid, zijn wij hier bijeen om stil te staan bij het voorbije leven van onze voorouders en van hen die ons dierbaar waren, die wij in ons hart blijven meedragen. Wiens herinneringen wij koesteren. Dit alles in de saamhorigheid van ons Christen zijn, Daarom openen wij deze viering met het kruisteken. In de naam van de Vader.....

## **Drempelgebed**

De klok terug zetten.

Als het goed is hebt u dat allemaal gisteravond of vannacht gedaan. De klok terug zetten, als dat eens kon, zeker wanneer het noodlot plotseling toeslaat. Dood door een ongeluk of hartinfarct, waar geen afscheid van je dierbare, waar geen laatste woorden meer gesproken konden worden. Want dat wordt door iedereen die plotseling een geliefde verliest als het misschien wel meest pijnlijke ervaren. Had ik nog maar.....Was ik nog maar.....Kon ik nog maar.....

Maar als het gaat om leven en dood, valt de klok niet terug te zetten, hoe graag we dat misschien ook zouden willen.

Voor de degenen die het treft, lijkt de tijd even stil te staan, omdat alles in hun leven even stil valt door een gevoel van verlamming, maar de tijd gaat onverbiddelijk verder.

De klok terugzetten, gaat niet, je kunt alleen terugdenken aan wat geweest is, je kunt alleen herinneringen ophalen over die dierbare mens die uit je leven is verdwenen. Zo blijven we ons verbonden voelen met al diegene die uit ons leven zijn.

Er wordt wel gezegd: iemand is pas echt dood, als niemand nog aan hem of haar denkt. Maar denken aan iemand die je dierbaar was, zoals we ook vandaag doen, doet altijd pijn. Het is de pijn van het gemis, een pijn die intens is, een knagende pijn een mengeling van gemis en heimwee.

Soms zouden mensen de klok vooruit willen zetten. "Als we maar weer eens een jaar verder zijn, dan zal het hopelijk wat beter gaan, dan zullen de scherpe kantjes er wel wat af zijn." Maar de praktijk is vaak anders, weerbarstiger en het leven harder dan verwacht.

Daarom ook is het zo belangrijk dat mensen die pijn niet alleen hoeven te dragen. Je verdriet kunnen delen met anderen, erover kunnen praten met anderen is zo enorm belangrijk om verder te kunnen. Sommigen sluiten zich op in hun verdriet en geven anderen de kans niet om iets van de pijn mee te dragen. Anderen willen hun verdriet wel delen, maar hebben het gevoel dat er nauwelijks naar hen geluisterd wordt.

Allerzielen is een dag waarop we als gemeenschap stil staan bij de doden, en ook stil moeten staan bij hen die verdrietig zijn.

We zullen samen verder moeten.

De klok terugzetten, ach het is slechts een uitdrukking, maar toch.....

## **Als ik de tijd kon keren..**

Als ik de tijd kon keren..

Zou ik dat doen..

Dan zou ik je helpen.. en met je praten..

Ik zou je knuffelen en liefde geven..

Alle liefde die je nodig hebt..

Als ik de tijd kon keren . . .

dan zou ik het heden verruilen voor gisteren.

Als ik de tijd kon keren

Zou ik dat doen..

Ik zou met je lachen en met je huilen ..

Leuke dingen met je doen..

Als ik de tijd kon keren . . .

maar wat geweest is komt niet meer terug.

Als ik de tijd kon keren..

Zou ik dat doen....

Dan kon je me van alles leren...

En me beschermen....

Als ik de tijd kon keren . . .

maar de tijd gaat onverbiddelijk verder.

Als ik de tijd kon keren..

Zou ik dat doen..

Ik zou van alles aan je vragen..

En antwoord krijgen op al die vragen ..

Als ik de tijd kon keren . . . .

Ach het is slechts een uitdrukking, maar toch.....

## **Gebed om vergeving**

De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, verdeeld en vervreemd mensen van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn en voor zover wij daarin tekort zijn geschoten ten opzichte van hen die wij nu gedenken bidden wij om vergeving.

*Al. Heer, vergeef ons onze schuld  
zoals wij ook elkaar vergeven*

De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben, nog meer hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die mensen zijn, die denkend aan onze overleden dierbaren te weinig hebben gebroken te weinig hebben gedeeld, bidden wij om vergeving.

*Al. Heer, vergeef ons onze schuld  
zoals wij ook elkaar vergeven.*

De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, die te weinig tijd en aandacht aan onze overleden medemens hebben geschonken, bidden wij om vergeving.

*Al. Heer, vergeef ons onze schuld  
zoals wij ook elkaar vergeven.*

Vader God, tegen de geest van de tijd in, bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, de Geest van Jezus Christus die ons het ware leven heeft voorgehouden. Dat allen die gestorven zijn deel mogen uitmaken van die Geest. Amen

## **Lezing, Alles heeft zijn tijd, vrij naar het boek Prediker**

Alles heeft zijn tijd.  
Weet je, alles heeft zijn tijd  
niets gebeurt zomaar  
alles gebeurt op zijn eigen tijd.

Als mens word je geboren en gaat eens weer dood  
en daar tussenin  
leef je, groei je, ben je steeds weer aan het worden:  
in zonlicht en schaduw  
bij dag en nacht  
word je steeds meer mens  
en daarbij heeft alles zijn eigen tijd.

Er is een tijd van krijgen en een tijd van geven  
er is een tijd dat je zaadjes in de grond stopt  
en een tijd dat je bloemen kunt plukken  
er is een tijd dat je luchtkastelen bouwt  
en een tijd dat je ze afbreekt voor iets nieuws  
er is een tijd dat je lacht  
maar soms moet je ook huilen  
er is een tijd dat je danst  
en een tijd dat je stampvoet.

Soms voel je je ziek  
en dan voel je je beter  
soms wil je niets zeggen  
dan praat je honderduit  
soms zet je je schrap  
dan laat je je gaan  
nu eens barst je van woede  
en dan maak je het weer goed.

Er is een tijd van knuffelen  
en een tijd van met rust laten  
er is een tijd van zoeken  
en een tijd van vinden  
soms ben je boos op iemand  
dan houd je er weer zielsveel van  
zo is er oorlog  
zo is er vrede  
er zijn tijden dat je iets kapot maakt  
en er zijn tijden dat je kunt heel maken  
er zijn tijden van begroeten  
en tijden van afscheid nemen.

En alles heeft zin in een mensenleven  
het is altijd weer nemen en dan weer geven  
zoals de zee met zijn eb en vloed,  
als zomer en winter, warmte en kou  
leven en dood en toch weer leven!  
Het geheim van de schepping  
gebeurt ook in jou als een adem,  
adem in adem uit met heel de schepping  
het is de schepper zelf die in jou ademt  
en alles draagt en behoedt niets gaat verloren.  
Wees maar gerust nu, alles komt goed.

Uit: "Als vlinders spreken konden" van Yvonne van Emmerik

**Requiem                      uitgevoerd door het Hilliard Ensemble**



## **Lezing: Oude Testament Uit het boek Genesis**

En God sloeg de deur dicht achter Noach en zijn vrouw. Toen begon de zee te stromen uit alle land. En het water verdelgde de aarde met alles wat er op leefde. De hele wereld werd een lege vlakte van kleurloos water. Zo ver als je kijken kon. Geen leven meer. Troosteloos tot aan de horizon. Noach en de zijnen voelden zich eenzaam en verdrietig tussen de wanden van de dobberende boot, speelbal van de golven. Maar toen de nood zo was, begon na veertig dagen, nog ongemerkt voor het oog, nog niet te zien, het water te zakken. En de deur die door God was dichtgegooid, werd door Noach weer op een kier gezet. Gedreven door hoop liet Noach toen een duif los. Pas tegen de avond kwam de duif terug, met een groen takje in z`n snavel. Dat is wel niet zoveel, maar het was genoeg voor een klein beetje troost in de ark. Een beetje hoop op nieuw leven.

### **Overweging**

#### **Dodenherdenking:**

Verdriet en dankbaarheid,  
duisternis en licht gaan samen in het leven.  
Meer dan ooit voelen we dat op dit moment  
nu wij onze dierbare overledenen gedenken.  
We gaan nu een kaarsje ontsteken  
Die kaars symboliseert het licht  
en de vreugde die zij ons schonken in hun leven.  
Die kaars, als een teken van onze dankbaarheid voor alle blijde  
dagen die we samen beleefd hebben.

Voor alles wat zij, onze gestorven dierbaren,  
voor ons betekend en gedaan hebben.

Die kaars, als een symbool van ons geloof  
dat God zijn eeuwig licht aan hen geschonken heeft,  
dat onze overledenen in de eeuwige warmte van zijn liefde  
voor altijd vrede en vreugde gevonden hebben.

Daarom halen wij het eerste licht van de paaskaars.

Het symbool van eeuwig licht, licht van Christus.

**Uitnodiging om een kaarsje te ontsteken om zo uw  
overleden dierbare(n) te gedenken.**

**Stiltemoment.....**

### **Lied**

Heer, herinner U de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud van eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner U hun luist`rend  
wakker iiggen in de nacht  
en hun roepen in het duister,  
de armzaaligheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen

in de rimpels van hun huid  
de verscheurdheid van hun wezen,  
en wis hunne zonden uit.

Die Maria\* hebt vergeven  
en de roer aan het kruis,  
laat de doden eeuwig leven  
met U in het paradijs.

Heer, herinner U de namen,  
oordeel hen en spreek hen vrij,  
en bedek hun schuld en laat hen  
zitten aan uw rechterzij.

*\*Maria Magdalena*

Waarheen zal de mens zich keren  
die, stand voor uw aangezicht,  
uwe liefde moet ontberen  
bij het eindelijk gericht?

Heer, zo Gij niet wordt bewogen  
door het breken van zijn stem,  
door de droefheid in zijn ogen,  
id bij niemand heil voor hem.

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof dat ik nooit alleen loop op de weg die mij voert naar  
later.

Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.

Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, maar ook  
proberen zal door andere ogen Gods horizon te zien, daar waar  
de hemelde aarde raakt en alles één wordt.

Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn.

Ik geloof dat God het lijden niet wil, maar vrijheid wenst, geluk en vrede.

Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden die groter is en sterker is dan wij.

Die ons liefhad en leed, die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen dat God met ons altijd zal doorgaan.

En wij het werk dat ooit begonnen is niet loslaten.

Amen.

## **Persoonlijke gebedsintentie`s en voorbeden**

### **Bidden wij samen:**

*"Onze Vader....."*

*"Wees gegroet..."*

Heer geef allen de eeuwige rust.

En eeuwige licht verlichte hen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.

### **Blijf geloven**

Als verdriet je overmant, als je jezelf bent verloren mogen er dan nieuwe krachten in je gloren opdat je weer jezelf zult vinden en op kunt staan om in geloof en hoop je weg verder te gaan.

Blijf geloven in de toekomst ook al doet het nu zo'n pijn,

Blijf geloven in de mensen die jouw helpers kunnen zijn.

Blijf geloven in het leven, in al je denken en je doen

Blijf geloven in de lente, na de winter wordt het groen.

Blijf geloven in jezelf, met je zwakheid, met je kracht

Blijf geloven in de ander, die jou steunt uit alle macht.  
Blijf geloven in het wonder dat je meer kunt dan je denkt,  
Blijf geloven in God`s liefde die jou stille krachten schenkt.  
Blijf geloven in de waarde en de zin van je bestaan,  
Blijf geloven in dié mensen die samen met jou verder gaan.

## **Mededelingen en collecte**

### **Slotgebed**

God, Vader van alle mensen,  
wees voor iedereen een veilig thuis,  
wees licht en leven ook voor hen die achterbleven,  
voor de partners, de ouders, kinderen, broers en zussen, de  
vrienden.

Voor hen die elke dag weer de pijn van het gemis voelen.

Wees licht voor hen in donkere uren,  
dat zij hun verdriet kunnen dragen zonder zich erin te verliezen,  
dat zij de scheiding van de dood kunnen verwerken  
zonder verbitterd of opstandig te worden.

Wees licht voor hen, door mensen in hun omgeving  
die hen troosten en ondersteunen.

Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen

### **Vredeswens**

Laat uw aarde, mede door ons hier aanwezig,  
een plaats worden van vrede en gerechtigheid.

De vrede van Christus is met ons allen.

Wens elkaar die vrede met een handdruk.

### **Wegzending**

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn  
bij alles wat ons te doen staat,  
bij alles wat we beleven mogen  
bij alles wat ons overkomt.....

Mogen wij voor elkaar een echte zegen zijn,  
dan zal God ons zegenen in Zijn Naam,  
de Naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.  
Amen.

## **Mededelingen en collecte**

### **Slotlied                      Zo vriendelijk en veilig als het licht**

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht,  
ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan Uw mens besteden  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft,  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Dit boekje mag u meenemen.

Fijn dat u er was, graag tot een volgende keer.

Wij wensen u een mooie zondag.

Vereniging Theresiagemeenschap Borne

Postadres: H. Baartman Grotestraat 79 7622GB

Email:[secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl](mailto:secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl)

Website:[www.theresiagemeenschapborne.nl](http://www.theresiagemeenschapborne.nl) Bankrekening:

NL97 TRIO 0391 114417RSIN:8559 39 217

(De vereniging heeft de ANBI status)

