



**Viering Theresia Geloofsgemeenschap**

**Hoogfeest van Maria-Boodschap**

**zaterdag 25 maart 2017**

**locatie: oude synagoge**

*Uit de profetie van Jesaja:*

*"Zie, de jonge vrouw  
zal zwanger worden  
en een zoon baren  
en zij zal zijn naam roepen  
Immanuel, God-met-ons."*

## **Welkomstwoord**

### **Openingslied** *samenzang*

*"Ik groet u vol genade", sprak d'engel Gabriël,  
de bron van uw genade is God, Emmanuel.*

*Want onder alle vrouwen zijt bij gebenedijd  
gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid.*

*En meer nog zij gezegend de vrucht van uwe school  
door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood.*

*Gods moeder, wil ons horen. bid dat wij zondaars groot  
voor God niet gaan verloren in 't uur van onze dood*

### **Inleiding**

"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord."

Vandaag 25 maart, negen maanden voor Kerstmis, herdenken wij hoe de komst en de geboorte van Jezus door de engel Gabriël werd aangekondigd.

We horen in het evangelie hoe Maria nederig instemt met het plan van God.

"Mij geschiede naar uw woord" zegt ze, hieruit blijkt hoe groot haar geloof en vertrouwen in God is.

"Mij geschiede naar uw woord." Inderdaad, het leven van Maria zal ingrijpend veranderen.

Zij wordt de moeder van Gods Zoon,  
de Verlosser van de wereld.

Zij zal even als elke moeder de belichaming zijn van liefde, ontroering, blijdschap en verdriet.

Het is haar grote vertrouwen in God dat haar in staat stelt, nederig het ja-woord te geven, omdat zij weet dat de woorden die de engel uitspreekt, de woorden van God zijn. Zij is de gezegende onder de vrouwen en zal de Moeder worden van Jezus.

"Mij geschiede naar Uw woord",

dit antwoord, deze instemming, staat gelijk aan het onderwerpen aan Gods wil.

Ook wij mogen net als Maria de hand van God in ons leven herkennen. Dat gaat echter niet vanzelf, daar is een grote dosis vertrouwen voor nodig.

Laat ons daar voor openstaan vanuit de mystieke kracht van de Heilige Geest en naar het voorbeeld van de Moeder Gods. De moeder van alle moeders.

## **Openingsgebed**

Goede God,

aan het begin van deze viering willen wij U vragen: maak het stil in ons, wees bij ons dit uur.

Wij danken U vandaag in het bijzonder voor Maria, de vrouw, die Gij hebt uitverkoren om moeder te worden van uw Zoon Jezus. Maria was bereid de weg te gaan die Gij haar vroeg, een weg met vreugde, maar ook met veel zorg en verdriet.

Aanvaard onze bereidheid om uw woord te horen en er naar te leven. Dat de eenvoud van moeder Maria en haar dienend geloof voor ons een voorbeeld mag zijn.

**De gedachteniskaars en de kaarsen naast de beeltenis van de annunciatie worden ontstoken, bidden wij samen het: "Wees Gegroet"**

**Marialied via CD Ave Gratia Stella**

**Gebed om vergeving**

Goede God,  
Jezus trok weldoende rond,  
en heeft zich met Liefde gegeven en uitgedeeld.  
Ook wij zouden mensen vaker nabij moeten zijn,  
en iets van onszelf moeten geven,  
al was het enkel door een klein gebaar,  
zoals een schouderklopje – betrokkenheid-  
een bloemetje - een vriendelijk woord-  
een warme hand - een glimlach-een bedankje –  
een briefje-belangstelling tonen-  
een luisterend oor - een blij gezicht-een telefoontje-  
een sms-je of een appje- een opbeurend woord –  
warme aandacht - of troost en bemoediging.  
Ogenschijnlijk kleine dingen maar van onschatbare waarde.  
Sterker nog, pareltjes; om te geven en te ontvangen.  
Helaas schieten wij hierin vaak tekort  
en gaan we onze eigen weg.

Wij vragen U om vergeving God,  
en geef ons de kracht en de intentie  
om meer oor en oog te zijn voor de ander.

**Moment om stil te staan bij de hiervoor gehoorde tekst en bewust te zijn van onze tekortkomingen.....**

.....

**Maria, wees onze moeder**

Maria, wees onze moeder

en maak ons tot uw kinderen.

Maak dat wij onze roeping verstaan,  
zoals gij bij de boodschap van de engel.

Dat wij elkaar een dienst bewijzen,  
zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.

Dat wij soberheid en eenvoud aanvaarden,  
zoals gij het gekend hebt bij de geboorte van uw kind.

Dat wij beproevingen en tegenslag kunnen dragen,  
zoals gij op de vlucht naar Egypte.

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,  
zoals gij op de bruiloft van Kana.

Dat wij sterk zijn in tijden van lijden en nood,  
zoals gij aan de voet aan het kruis.

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,  
zoals gij het met de apostelen deed.

Maria, leer ons te leven zoals gij.

## **Eerste lezing** Gezegend zijt gij boven alle vrouwen

"Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. "

Deze zegen heeft Abram nooit meer losgelaten,  
dreef hem voort over steppe en woestijnen,  
rusteloze zwerver, bezeten door de toekomst,  
zoekend naar het spoor van God.

De oude zegen werd geschiedenis,  
geschiedenis van een uitverkoren volk,  
geschiedenis tot op onze dagen.

"Gezegend zijt gij boven alle vrouwen ".

Ooit werd dit woord gesproken  
tot een vrouw uit die geschiedenis :  
een woord als een vervulling.

Zij legde haar handen in haar schoot,  
open handen, arm, bescheiden, toegewijd; één met God.  
Zij is Hem op het spoor gekomen, heeft Hem aangesproken  
en voelde Zijn liefde tot in haar schoot.

Zijn wij de belofte vergeten,  
zoeken wij niet meer naar het spoor van God?

Ook wij kunnen onze handen vouwen,  
om zo stil te zijn en te bidden :  
en in de echo van de oude zegen  
op zoek gaan naar het laatste spoor van God.

"Gezegend zijt gij boven alle vrouwen ".

## **Marialied** *samenzang*

*God groet u, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.*

*Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn.*

*Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,*

*wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.*

*O rooske zonder doornen, o violette zoet.*

*O bloemke blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.*

*Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.*

*och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.*

*Met recht zijt gij verheven al boven d'eng' lenschaar.*

*Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.*

*Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij.*

*En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.*

**Evangelielezing** \_\_\_\_\_ Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens de evangelist Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak:

Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

## **Overweging**

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof dat ik op deze aarde ben om iets moois, iets goeds van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb: iets moois van deze aarde te maken, haar te koesteren



en anderen daar deelgenoot van laten zijn.  
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten  
van alles wat deze aarde te bieden heeft,  
maar nooit ten koste van een ander.  
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus  
moet leven en mijn medemens  
de hand moet reiken,  
door met hem mee te leven,  
en hem begrip en liefde te tonen.  
Ik geloof, dat ik door zó te leven  
mijn leven zin geef, waardoor het leven  
het waard is, om te leven.  
Amen.

## **Marialied via CD Ave Maria**

### **Voorbeden**

Laten we bidden,  
voor onze samenleving,  
waar vrede wordt geschonden,  
ongerechtigheid wordt gepleegd,  
waar het leefmilieu wordt geminacht;  
dat wij samen wegen vinden naar vrede, gerechtigheid en  
heelheid van moeder aarde  
Dat wij het mogen zien als een verplichting aan onze  
kinderen..  
*moment van stilte .....*

Laten we bidden,  
voor de noden in de wereld.  
Voor ieder die aangewezen is  
op andermans goedheid;  
dat grenzen en deuren  
opengaan, voor wie  
op de vlucht is en geen thuis heeft;  
dat zij een land en een plek vinden om te schuilen.  
*moment van stilte.....*

Voor alle moeders die zorg hebben om hun kinderen,  
omdat er geen voedsel is, omdat ze verslaafd zijn,  
omdat ze het leven niet aan kunnen,  
omdat ze werkeloos zijn, omdat ze niet meer thuis komen,  
Dat zij kracht en inspiratie mogen vinden bij de  
" Moeder Gods", moeder Maria.  
Bidden wij voor alle moeders.  
*moment van stilte .....*

### **Persoonlijk aangedragen voorbeden.....**

Maria, onze toevlucht, Liefdevolle Maagd Maria,  
nog nooit is gehoord dat iemand voor niets  
zijn toevlucht tot U zocht.  
Aangemoedigd door dit vertrouwen,  
hebben wij deze gebeden aan uw voeten gelegd.  
Wil ook voor ons ontvankelijk zijn,  
neem ze goedgunstig aan  
en wil ons verhoren,  
o lieve Maagd Maria.

(naar Bernardus van Clairvaux)

## **Laat ons daarom samen bidden:**

### **Weesgegroet Maria.....**

#### **Vredeswens**

Moge onze hoop gevestigd blijven  
op een samenleving,  
die de zorg en de liefde van God  
voor alle mensen uitstraalt  
en moge bij ons de intentie bestaan  
daar zo goed mogelijk aan mee te werken.  
Daartoe vragen wij de zegen  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

#### **Slotgebed**

Moeder van God  
Moeder van God en onze moeder,  
vol vertrouwen bidden wij tot U.  
Schenk ons iets van uw geloof.  
Schenk ons iets van uw goedheid.  
Schenk ons iets van uw barmhartigheid  
Leer ons dienstbaar zijn aan mensen.  
Help de kwetsbare mens en wees een steun,  
voor hen die op u vertrouwen.  
En voor allen wiens leven door verdriet getekend is.  
Laat geluk en liefde wonen in onze families.  
Zegen allen die ons dierbaar zijn.  
En blijf ook allen die hier aanwezig zijn,  
nabij met Uw bescherming.  
Amen.

## **Collecte en mededelingen**

### **Zegenbede**

Moge de Vader u voorspoed geven,  
bij u blijven en u beschermen.

Moge de Zoon u voorgaan  
in liefde en zorg voor elkaar.

Moge de Geest over u waken,  
u bemoedigen, u geluk en vrede schenken.

Moge de algoede drie-ene God u zegenen:  
in de Naam van de Vader, de Zoon  
en de heilige Geest.

### **Slotlied samenzang**

Fijn dat u er was vanavond, wij wensen u een mooie  
zondag. Dit boekje mag u meenemen.

De eerstvolgende viering zal zijn op:

**Zaterdagavond 8 april om 19.30 uur:**

Palmzondag Gebedsviering met palmwijding

Website: [www.theresiagemeenschapborne.nl](http://www.theresiagemeenschapborne.nl)

E-mail: [info@theresiagemeenschapborne.nl](mailto:info@theresiagemeenschapborne.nl)