

Viering Theresia geloofsgemeenschap
zondag 4 september 2016
Locatie: oude synagoge



**“ Grote drommen mensen trokken met
Hem mee.....”**

Instrumentale muziek Lavinia Meyer harp

Welkom en inleiding

Goedemorgen allemaal, van harte welkom in deze sobere en inspirerende ruimte.

Fijn dat u vanmorgen tijd vrij maakt om hier samen te bidden, te luisteren en te bezinnen.

De sleur van de dag bewust los laten en de zondag min of meer beginnen in een samenzijn waar het woord van God centraal staat.

Zittend in een kring, zodat we elkaars gezicht zien, elkaar in de ogen kijken geeft meer verbondenheid.

Hopelijk voelt deze verbondenheid met elkaar als een spirituele weldaad.

Hopelijk voedt het ons allen.

Hopelijk brengt het ons innerlijke rust.

Hopelijk bevestigt het opnieuw dat “er meer” is dan ons wereldlijke bestaan.

Hopelijk putten wij kracht en bemoediging uit het woord van vanmorgen.

Hopelijk doet het ons allen goed, deze manier van samenkomen en samenzijn.

Hopelijk schenkt dit uur ons weer levensmoed als wij leven met een stil of onuitgesproken verdriet.

Hopelijk inspireert het ons en inspireren wij elkaar.

Inspiratie; het woord is gevallen.

Geïnspireerd door Hem die wij noemen:

Vader, Zoon en H. Geest

willen wij dit uur samen in geloof en gebed beleven.

De liturgische kalender geeft aan, dat het vandaag de 23^e zondag door het jaar is.

Volgens de kerkelijke traditie lezen wij vandaag een verhaal, een fragment dus, uit het oude testament.

Uit het boek wijsheid, nogal zware kost.

De tweede lezing komt uit het evangelie volgens de evangelist Lucas.

En ik moet u eerlijk bekennen dat met name het verhaal van Lucas de nodige weerstand oproept.

Er staat nl. geschreven dat; wil je Jezus volgen; “neem afstand van je familie en verfoei je eigen vader en moeder”. Ja, er staat zelfs dat je je eigen leven moet haten om Hem te volgen.

Ik zie het mijzelf niet doen.

Het geeft overduidelijk aan dat geloven bepaald geen vrijblijvende zaak is.

Je zou er tegenop zien om je door Hem te laten inspireren, want de prijs is wel erg hoog.

Toch gaan we vanmorgen de viering aan waarbij Hij, Jezus van Nazareth, de centrale figuur is.

Wij laten ons zo gezegd, inspireren.

De dag

Tekst: Marinus vd Berg

De dag beginnen met goede woorden,
de dag beginnen met een groet.
De dag beginnen met een goede wens,
de dag en de mensen het goede toe wensen.
Zo`n begin is als licht ontsteken,
zo`n begin is als het aansteken van een kaars.
Zo`n begin verzacht het hart,
zo`n begin scheidt ruimte.
Zo`n dag versterkt de kans op daden die goed doen,
zo`n dag kan het goede versterken.

Openingsgebed

Goede God,
het is uw stem, die ons uitnodigt,
het is uw liefde die ons hier bijeen heeft gebracht.
Zegen dit samenzijn,
waarin wij U vragen, met name op die momenten wanneer wij
niet met ons geloof bezig zijn, ons te behoeden voor
liefdeloosheid, gemakzucht en onverschilligheid.
Wek in ons het geloof en het vertrouwen
in een betere wereld,
waarin een ieder zich mag thuis voelen.
niet enkel omwille van onszelf,
maar omwille van hen, die ons nodig hebben.
Schenk ons uw Geest van goedheid en inspireer ons
om in dit samenzijn uw aanwezigheid te vermoeden,
ons te warmen aan uw liefde
en te geloven in uw eeuwige trouw.
Dat vragen wij in naam van Jezus
want Hij is het die ons hier samen bindt.

Lege handen

staande in een kring

Met lege handen heb ik niets te geven.

Met lege handen die aarzelen om lief te hebben,
die breken en slaan, kan ik niemand opbeuren.

Maar deze handen kan ik aan een ander geven
om te troosten en te strelen,
om meer te dragen dan ik zelf dragen kan.

Met deze handen kan ik anderen vasthouden
met liefde en vreugde in een kring van liefde.

In honderd handen begint de vrede
en duizend handen maken licht werk.

Een kring van mensen gebonden aan elkaar
om op te bouwen wat gebroken is,
om een last te dragen
die te zwaar is voor een mens alleen.

Zo wil ik staande in een kring, de kracht voelen van Hem in ons
midden.

Kyrië uit Missa Prolationum Hilliard Ensemble

Gebed om vergeving

V. Heer, Gij wilt wonen te midden van mensen,
vergeef ons wanneer wij uw aanwezigheid niet zien
ontferm U over ons.

A. Heer, ontferm U over ons.

V. Christus, Gij geeft ons uw woord
als een weg ten leven, vergeef ons wanneer wij
uw woord niet horen
ontferm U over ons.

A. Christus, ontferm U over ons.

V. Heer, Gij geeft ons brood om te delen,
vergeef ons wanneer wij
de naaste dat brood niet aanreiken
ontferm U over ons.

A. Heer, ontferm U over ons.

V. Moge de goede God ons nabij zijn,
ons met zijn barmhartigheid omgeven en
vergeven om ons te leiden naar zijn Rijk van liefde.
Amen.

Moment van stilte en bezinning

Ontsteken van de gedachteniskaars

Wij zullen zo dadelijk de gedachteniskaars ontsteken en stil staan
bij het voorbije leven van hen die ons dierbaar waren.

Wiens naam in ons hart getekend is, die wij blijven gedenken, die
blijvend met ons meegaan, die wij missen, die wij lief hadden, die
wij nooit vergeten. Laat het ontsteken van deze kaars een warme
herinnering zijn aan alle overledenen

Dat zij blijvend in vrede zijn met U Heer.

Waar dat ook moge zijn, U bent immers een groot geheim.

God is een geheim

God is een geheim
Hij is overal verborgen
Maar toch kun je hem zien
Kijk maar naar de hoge bomen
Naar de vlinders en de bloemen
Naar de oneindige zee

God is een geheim
Hij is overal verborgen
Maar toch kun je hem horen
Luister maar naar de stilte
Naar de vogels en de mensen
Naar een zingende stem

God is een geheim
Hij is overal verborgen
Maar toch kun je hem ontdekken
Zet je oren en je ogen open
En je hart en ook je ziel
God is een geheim.

Lied

Er is een stad voor vriend en vreemden diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal.

Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal. Er is een
vader met zijn zonen, zij roepen overal.

Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.

Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. Er is een
volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.

Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.

Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal. Er is
een hemel voor de mensen, dat hoor je overal.

Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.

Inspiratie, u mag het bezieling noemen.

Ieder van ons is wel eens geraakt door een uitspraak, een bijzonder voorval, een heldendaad of een moedige beslissing. En ben je dan gegrepen door die man of vrouw dan bewonder je haar of zijn moed, zijn of haar wijsheid. Zijn of haar inzicht, zijn of haar beslissing dwingt respect en bewondering af. Die, noem het bezieling, noem het inspiratie, begeesterd ons. Het pakt je. Als ik zeg: "Ich bin ein Berliner" dan hebben we het beeld van J.F. Kennedy op ons netvlies. Hij bood mensen morele steun. Als ik zeg: "I had a dream" denken we aan dominee Martin Luther King. Bron van hoop voor zwart Amerika.

"Vrede zei u" de eerste woorden die Jezus sprak toen hij na de kruisiging en verrijzenis de leerlingen voor het eerst terug zag. Maar het zijn niet enkel de grote of bekende namen die tot de verbeelding spreken.

Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Zuster Teresa, de huidige Dalai Lama, allemaal mensen die ons inspireerden en inspireren om te geloven in het goede van de mens. Blijf hen bewonderen om hun moed hun inzicht en bezieling. Laten zij allen tot de verbeelding blijven spreken. Dat wij in hun voetsporen blijven gaan. Zoals in het spoor van Jezus van Nazareth, in het spoor van zijn eerste leerlingen die alles achterlieten om Hem te volgen. Met die passie en met die inspiratie verrijken wij allen ons leven. En kijk om je heen, waar zouden wij zijn zonder al onze anonieme vrijwilligers zij die volkomen belangeloos zich inzetten voor hen die afhankelijk zijn. Maar laat de grote inspirator ons voorbeeld zijn. Op weg naar een betere wereld.

De wereld samen uitspreken

Aan ons is de wereld gegeven, de wind en de zee en het strand,
de wolken die mijlenver zweven,
en heel het onmetelijk land.

Aan ons zijn de sterren gegeven, de zon en de zilveren maan,
het troostende licht op ons leven,
opdat de mens veilig kan gaan.

Aan ons zijn de bomen gegeven, de struiken vol bloesem en blad,
de bloem met haar hart opgeheven,
het nederig gras langs het pad.

Aan ons zijn de dieren gegeven, de schichtige vis in het riet,
de leeuw die de mensen doet beven,
de mus en de kleine parkiet.

Aan ons zijn de kinderen gegeven, en wij zijn dat allen te saam:
wij staan in zijn hand geschreven,
Hij kent ons, Hij kent ons bij naam.

Eens zal Hij de vraag voor gaan leggen: 'Wat heb je er nu van
gemaakt?' Dan wil ik mijn God kunnen zeggen:
'Ik heb bij uw bronnen gewaakt'.

Lied uit de bundel n° 636 U, Heer zij lof gebracht.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas 14,25-33.

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen:

'Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.

Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.

Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij er dan niet eerst voor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?

Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk tot een einde te brengen, dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen maar hij was niet in staat het einde te halen.

Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?

Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.

Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik mijn leven heb gekregen uit de Bron van Liefde.

Ik geloof dat mijn leven bedoeld is om mee te werken aan een toekomst, die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben
om zorgvuldig om te gaan met deze aarde,
zodat er ook na mij nog mensen
kunnen wonen en leven.

Ik geloof in die opvallende en bezielende mens,
Hij, die niet heeft geleefd voor eigen baat.

Ik geloof in die mens,
die aanstekelijk op anderen werkte,
omdat Hij zo vol was van liefde.

Ik geloof in die mens, die we kennen als
Zoon van mensen en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan de mens
die over het hoofd werd gezien.

Ik geloof dat Zijn Geest onder ons werkt,
als wij elkaar dienen,
als wij elkaar levenskansen geven,
als wij elkaar stimuleren en inspireren.
Ik geloof dat Zijn Geest ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien en zo
mensen met en voor elkaar te worden.

Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het
soms kan zijn, niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat we eens zullen leven
bij de Bron van Liefde, die ons dit leven schonk,
maar nu nog voor ons verborgen aanwezig is.
Amen.

Voorbeden

Vredeswens

De eerste woorden
die U, Heer Jezus,
tot uw leerlingen sprak waren:
“Vrede zij U”.

Wees zo voelbaar
in ons leven aanwezig
dat ook wij op elk moment
en op iedere plaats
elkaar kunnen begroeten
met woorden van vrede.
Vrede zij U en alle goeds.

Bidden wij samen:

“Onze Vader.....”

“Wees gegroet...”

Slotgebed

Joods ochtendgebed

Ik dank U, levende eeuwige Koning
dat Ge in ontferming mijn ziel weer in mij hebt doen terugkeren,
Uw trouw is zo groot.

Mijn God, de ziel die Ge in me hebt gegeven is rein;
Gij hebt haar geschapen, Gij hebt haar gevormd en Gij hebt haar in
mij geblazen.

Gij behoedt haar in mij.

In de toekomst neemt Gij haar weer van me weg, om haar eens in
mij terug te doen keren.

Zolang die ziel in mij is, sta ik in dank voor U,
Heer mijn God en God van mijn vaders, Heer van alle gebeuren,
Meester van alle zielen.

Gezegend Gij Heer, die de zielen doet terugkeren in dode
lichamen.

Mededelingen en collecte

Slotlied uit de bundel Psalmno. 25-III blz. 46 Houd mij in leven

Eerstvolgende viering: Zondag 25 september 10.00 uur

Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl