

Viering Theresia geloofsgemeenschap
zondag 19 oktober 2014

Met medewerking van het kinderkoor

Unisono o.l.v. Silvia Oude Vrielink



Welkom

Openingslied

Zingen maakt blij.

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij
zingen van Jezus, vrolijk en vrij.
Zing, zing zingen maakt blij,
zingen van Jezus vrolijk en vrij!

God is zo goed voor jou en voor mij,
pieker dus niet; wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt hij;
"Ben je soms moe; kom dan maar bij Mij!

Refrein:

Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw,
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?!

Refrein:

Zing maar in huis, op school en op straat
En je zult zien hoe goed alles gaat!
Wees toch niet bang, want Jezus belooft:
Ik ben bij jou, als jij maar gelooft!

Refrein:

Openingsgebed

Goede God,
het is uw stem, die ons uitnodigt,
het is uw goedheid waarin wij geloven,
het is uw handpalm waarin onze naam geschreven staat,
het is uw liefde die ons hier vanmorgen bijeen heeft
gebracht.

Wees bij ons en zegen dit samenzijn,
waarin wij U vragen ons te behoeden
voor liefdeloosheid en onverschilligheid.
Ontsteek in ons het geloof in een betere wereld,
waarin ieder zich mag thuis voelen,
met zorg en aandacht voor met name de kwetsbaren.
Kinderen, ouderen, allen die onze hulp nodig hebben.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die leeft en leven geeft.
Amen.

Gebed om vergeving

Heer God,
Uw evangelie
is een boodschap van liefde en vrede
en Gij wilt dat wij daarnaar leven.
Maar zo wel in kerk als in maatschappij
is de verdeeldheid, de onverschilligheid
en het onrecht overal aanwezig.
Ook wij maken ons daar aan schuldig.
Daarom vragen wij om vergeving
en bidden samen:

Allen:
Heer,
maak van mij een werktuig van Uw vrede.

Laat me liefde brengen
waar haat overheerst.
Laat me vergeving brengen
waar beledigd wordt.
Laat me eendracht brengen
waar tweedracht heerst.

Laat me waarheid brengen
waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen
waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen
waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen
waar duisternis heerst.
Laat me vreugde brengen
waar droefheid heerst.

Moge de God van Liefde en gerechtigheid
ons daartoe de kracht geven, ons genadig zijn
en onze zwakheden en fouten vergeven.
Amen.

Ontsteken van de gedachteniskaars en de persoonlijke intentie-lichtjes

Omdat wij geloven in Zijn rijk van eeuwig leven, ontsteken
wij de gedachteniskaars voor alle overledenen. Voor hen die
ons voor zijn gegaan op weg naar het land van licht en
vrede. Het nieuwe Jeruzalem.

Daarna kunt u het zo even aangereikte waxinelichtje ontsteken om uw eigen dierbare overledene te gedenken.

Moment van stilte.....

Lied

God van alle mensen

God van alle mensen,
luister naar ons zingen:
God van alle mensen,
U blijft ons omringen,
ook al gaat het mis,
of zijn we U vergeten.
U laat altijd weten
dat U van ons houdt.
God van alle mensen,
luister naar ons bidden.
Help onze wereld,
blijf in ons midden.
Amen.

Eerste lezing (1 Tess. 1,1-5b)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.

Genade voor u en vrede!

Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.

Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.

Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.

Woorden uit het verleden, inspiratie voor het heden.

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus opgetekend door de evangelist Mattheüs.

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: "Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?" Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: "Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt een zien."

Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: "Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?" Zij antwoordden: "Van de keizer." Daarop sprak Hij tot hen: "Geeft dan aan de

keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.”

Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

Inleiding tot het dankgebed

Nu wij in de herfst zijn aangekomen, de bladeren verkleuren,

de bomen hun blad laten vallen, de vogels de laatste bessen en vruchten hebben genoten,

de mens het laatste gewas van het land gehaald heeft.

Nu de natuur zich opmaakt voor de komende winterperiode om daarna weer in alle hevigheid te bruisen om nieuw leven te geven.

Willen wij God danken, o.a. voor alle schoonheid die er in mensen en in de natuur te ontdekken en te beleven is.

Dankgebed

Vader, dank U voor uw liefde,

dank U dat U zo onvoorwaardelijk van mensen houdt.

Vader, dank U voor het licht van de dag,

voor de rust en de stilte van de nacht.

Vader, dank U voor de liefde van mensen.

Dank U voor uw Schepping,

we raken er nooit op uitgekeken.

Telkens weer mogen we vol verbazing

iets nieuws ontdekken.

Vader, dank U voor de geluiden en schoonheid van de

diverse dieren. De seizoenen, de wisselingen in de natuur,

voorjaar, zomer, herfst en winter,

net zoals er de wisselingen zijn in een mensenleven.

Vader, dank U dat U er altijd bent.
Dank U dat we mogen geloven.
Dank U dat we uw kinderen heten.
Dank U Vader, voor verhoorde gebeden,
ik sta daar veel te weinig bij stil.
Maar ik dank U ook voor onverhoorde gebeden,
omdat U iets anders in gedachten had.
Dank U wel voor Uw trouw aan mensen,
dank U voor uw trouw aan mij....
Dank U wel voor ALLES!!

Lied

Parel in God`s hand

Refrein:

Weet je dat de Vader je kent.

Weet je dat je van waarde bent.

Weet je dat je een parel bent:

Een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal: "Je kan niks doen, je bent een oen".
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech.
Ik ga maar weg.

Refrein:

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom.
Mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mij broertje steeds: "wat stout ben jij".
God houdt van mij, god houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat een parel ben
Een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Geloofsbelijdenis

- V. Ik geloof in God, die ik niet zien kan,
die toch is en ons nabij is. En ons allen kent.
- A. Hij schiep de wereld niet kant en klaar,
maar wil haar met ons beter maken,
zodat zij leefbaar wordt voor iedereen.
- V. Ik geloof in God als onze Schepper,
mannen en vrouwen,
zwart en blank, geletterd of ongeletterd,
die de muren van onbegrip wil slechten.
- A. Ik geloof dat God van allen houdt,
hoe wij ook zijn, vanwaar wij ook komen.
- V. Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en Mensenzoon.
Hij deelt ons lief en leed en
toont ons de weg naar een waar bestaan.
- A. Ik geloof dat Hij verrezen is en leeft,
die ons oproept om in harmonie te leven met elkaar.
- V. Ik geloof in een leven na de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar vrede heerst en gerechtigheid,
waar waarheid is en schoonheid

en geluk voor allen, waar God alles in allen is.
Amen.

Overdenking.....

Vredeswens

V. Heer Jezus Christus,
verteller van verhalen, van gelijkenissen,
die hoop geven op de komst
van Uw Koninkrijk, onze wereld is
voor veel mensen vreugdeloos.
Ja, tallozen voelen zich radeloos.
Veel mensen zijn in tranen, angst en onzekerheid.
In oorlogsomstandigheden, zonder perspectief.
Kinderen en ouderen voelen zich kwetsbaar en niet
veilig.
Vrede is in de vele brandhaarden ver te zoeken,
uw stem wordt dikwijls niet gehoord.
Waarbij uw naam wordt geschonden en misbruikt
Wij hier samen,
wij blijven bidden om vrede.
Schenk ons vrede in ons hart.
Geef vrede in die gebieden waar oorlog en strijd aan de
orde van de dag is.

A. AMEN.

V. De vrede van de Heer is met ons allen.

A. AMEN.

Bidden wij samen:

"Onze Vader....."

"Wees gegroet..."

Lied

Wie weet vandaag

De zon is op.
Een nieuwe dag begint:
aan jou en mij gegeven.
En deze dag
Is de eerste dag
van de rest van je leven.

Vandaag kan de vrede beginnen.
Vandaag kan 't geluk er plots'ling zijn.
Wie weet valt vandaag
het zonlicht naar binnen,
ontspringt er zomaar
een bron in de woestijn.

Wie weet vandaag.
Wie weet vandaag.
Wie weet voor jou,
Voor jou en mij vandaag.

Slotgebed

Goede God,
wij zijn weer gesterkt
door uw woorden van bemoediging.
Blijf bij ons op ons verdere levenspad.
Wees ons nabij met Uw genade.
Doe ons inzien hoezeer wij mensen
elkaar nodig hebben,

elkeen met zijn eigen gaven en eigen roeping,
dat wij elkaar blijven inspireren uw weg te gaan
zoals Jezus deed, onze gids en bron van inspiratie.
Amen.

Slotlied

Onderweg

Altijd zijn we onderweg.

Onderweg naar morgen.

Met de dromen van vandaag.

met geluk en zorgen.

Af en toe een beetje zon,

af en toe wat regen,

Want soms is het leven fijn

en soms zit het tegen.

Refrein:

Het leven is een reis.

Een reis langs vele wegen.

We reizen samen of alleen.

We weten soms niet goed waarheen,

maar gaan op hoop en zegen.

Altijd zijn we onderweg,

zoeken nieuwe wegen.

En we komen elke keer

nieuwe mensen tegen.

Vragen naar de goede weg,

bang om te verdwalen.

Kiezen hoe we verder gaan

en de koers bepalen.

Refrein: