

5 jaar Theresiagemeenschap Borne



Meditatieviering zondag 19 mei om 10.00 uur in de oude synagoge, Ennekerdijk



Meditatieve viering Theresiagemeenschap

De vereniging Theresiagemeenschap Borne nodigt u uit voor de meditatieve viering op zondag 19 mei a.s. om 10.00 uur in de oude synagoge

Thema: In liefde onderweg

Liefde, een wonderlijk woord. Misschien het mooiste, meest bezongen woord dat bestaat. Maar wat wil het woord ons

zeggen? Wat bedoelen we wanneer we zeggen dat we in liefde met elkaar onderweg zijn?

Een, voor ons, onbekende heeft liefde ooit heel mooi beschreven:

Liefde is, van centrum veranderen.

Niet in jezelf opgesloten blijven,

Liefde is je centrum in de ander leggen:

Het is de ander nemen zoals hij is:

met zijn zwakke en sterke kanten:

zoals jij bent mag je zijn en het is goed zo.

Liefde is niet: wat beteken jij voor mij, wat heb ik aan je,

maar wat beteken ik voor jou.

Je naaste liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad

Mooie woorden om over na te denken. We nodigen u van harte uit dit samen met ons in de viering te doen.

Na afloop is er koffie en thee van fair trade



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u theresiaborne@gmail.com toe aan uw adresboek.