

Viering Theresiagemeenschap

Zondag 31 januari 2016

Locatie: oude synagoge

Met medewerking van het kinderkoor Unisono
o.l.v. Silvia Oude Vrielink



Welkom

Openingslied Zingen maakt blij

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus vrolijk en vrij,
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij.

God is zo goed voor jou en voor mij,
pieker dus niet; wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt hij;
"Ben je soms moe, kom dan maar bij mij"

Refrein:.

Ben je alleen of heb je verdriet.
Lijkt het soms net of niemand je ziet.
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw,
weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou!

Refrein:

Zing maar in huis op school en op straat.
En je zult zien hoe goed alles gaat!
Wees toch niet bang, want Jezus belooft:
Ik ben bij jou, als jij maar gelooft!

Refrein.

Openingsgebed

Uitgenodigd

God, U hebt ons uitgenodigd

om samen te komen:

we voelen ons hier thuis.

Ik kijk even om me heen

en zie de mensen

die ik hier vaker tegenkom.

Hé hallo, hoe is het vandaag met je?

God, U hebt ons uitgenodigd

om samen te komen:

we voelen ons hier thuis.

Ik zie ook mensen

die ik nog niet eerder heb gezien hier

Hé hallo, wie ben je?

Leuk om kennis met je te maken.

God, U hebt ons uitgenodigd

om samen te komen:

we voelen ons hier thuis.

Ik zie mensen die vrolijk zijn,

maar ik zie ook mensen

die serieus en bezorgd kijken.

Hé hallo, wat is er aan de hand?

God, U hebt ons uitgenodigd

om samen te komen:

we voelen ons hier thuis.

U luistert naar ons, naar wat wij te vertellen hebben,

maar U hebt ons ook iets te vertellen,

wij willen èèn en al oor zijn en luisteren vol interesse.

Moment van stilte om daarna welbewust het vergevingsgebed te bidden.....

Stilte.....

Kind 1: Jezus, ik weet het; U houdt van mij, ook al ben ik wel eens nukkig of eigenwijs.

Dank U dat U van me houdt.

Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.

Kind 2: Jezus, ik weet het; U houdt van mij, want U hebt ooit gezegd "laat de kinderen tot mij komen"

Dank u dat U van me houdt.

Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.

Kind 3: Jezus, U houdt van mij, sorry dat ik daar niet altijd bij stil sta.

Dank U dat U van me houdt.

Jezus, wij vertrouwen op U. Blijf voor ons zorgen.

Volwassenen:

God van alle mensen,
aan het begin van deze viering staan wij voor U
met alle bagage van alledag,
met onze zorgen en ons verdriet,
met ons plezier en onze vreugde,
met onze hoop en ons geloof,
met ons verlangen naar een wereld,
waar mensen naar elkaar omzien,
waar vrede en gerechtigheid geen loze woorden zijn.

Wij leggen dit alles voor U neer
in het besef dat er zoveel is,
wat wij niet kunnen waarmaken.
Daarom vragen wij U:
ontferm U over ons.

Lied: GOD van alle mensen

God van alle mensen,
luister naar ons zingen.
God van alle mensen,
U blijft ons omringen.
Ook al gaat het mis, of zijn wij U vergeten,
U laat altijd weten, dat U van ons houdt.

God van alle mensen,
Luister naar ons bidden.
Help onze wereld,
Blijf in ons midden.
Amen.

Gebed:

God, mag ik eens bidden op een andere wijze?
Zo dikwijls ben ik bij U gekomen,
met mijn hoofd en hart vol vragen.
Maar vandaag wil ik "anders" bij U zijn:
Bij U zijn, met het kind dat in me leeft.
Bij U zijn, met het kind dat deze viering met ons deelt.
Met de vreugde en het plezier,
met de spontaniteit en onbevangenheid.
Het kind zo eigen, zo ongekunsteld, zo puur.
Voor blijheid, voor het zorgeloos zijn.
Ik wil U danken God,
voor de goede dagen van mijn leven,
voor het spel en het spelen, van- en door het sprankelende kind.
Voor hun ogen vol onschuld, voor hun leergierigheid.
Voor de grote en kleine mensen in mijn leven,
waarmee ik kan lachen en hun verdriet wil delen.
Voor de zon, de mooie dagen,
voor alles wat uit uw gulle hand komt.
Dank U God, vandaag en morgen.

'Kyrie eleison' betekent: 'Heer, ontferm U'. Deze drie woorden vormen al een gebed op zich. Oorspronkelijk is het Kyrie in verbinding met een litanie een roep vanuit nood. Voor hen die lijden: Heer, ontferm U! Soms schreeuwen we alleen onze onmacht uit om alle leed dat mensen meemaken, alles wat ons zo raakt, ons pijn doet en verwacht. In ons eigen leven en in de hele wijde wereld. We roepen het uit voor Gods aangezicht.

God van ons leven, Heer van ons bestaan.

Open ons hart zodat wij ons openstellen voor de wereld waarover wij roepen evenals voor onszelf: Heer, ontferm U!

Over het onschuldige bloed op aarde van alle vermoorden en verminkten, de slachtoffers van haat en verraad: Heer, ontferm U!

Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst: Heer, ontferm u!

Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, eenzame zielen, geestelijk en lichamelijk beschadigd:

Heer, ontferm u!

Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd, en die men belastert en schendt :Heer, ontferm u!

Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of geborgen, die te gering zijn om te gedenken: Heer, ontferm u!

Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie bang zijn om te sterven, en over onszelf in het uur van de dood: Heer, ontferm u!

Gebed voor alle mensen:

God, onze Vader,
U houdt van alle mensen.
Ze zijn U allemaal even lief:
Turken en Nederlanders, Syriërs en Marokkanen,
Surinamers en Joden en noem zo alle volkeren maar op.
U hebt al die mensen en volkeren even lief.
Maar goede God, wat is het dan jammer, dat wij leven in een
wereld, waarin toch mensen worden weggezet en
gediscrimineerd, omdat zij anders zijn,
God onze Vader, het doet ons verdriet, dat mensen die
zogenaamd "anders zijn" pijn wordt aangedaan.
Geef ons de kracht voor elkaar op te komen
en vooral voor hen, die om welke reden dan ook
onterecht "anders" worden genoemd.
Amen.

Lied: Jezus dicht bij mij

Jezus dicht bij mij, U maakt mij blij.
Jezus mijn beste Vriend.
Jezus op Uw liefde verlaat ik mij.
Op U vertrouw ik, want Uw liefde gaat nooit voorbij.

Refrein:
Ik vertrouw op U.
Bij U zal ik veilig zijn.
Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij.

Jezus wat U zegt blijft altijd waar.
Jezus mijn beste Vriend.
Jezus U behoedt mij voor elk gevaar.
En niets of niemand, kan mij scheiden van U.

Refrein: (2x)

Ik vertrouw op U.

Bij U zal ik veilig zijn.

Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij.

Brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs:

Beschrijving van echte liefde.

Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan.

De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde scheidt niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.

Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de Geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken: Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb

ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.

We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.

Lied: Het is nooit te laat

Het is nooit te laat

Wij hebben gespeeld, maar jij deed niet mee.

wij maakten de kring voor je open.

Jij schudde van 'nee' en bleef staan waar je stond,
op we weten niet wat te hopen.

Refrein:

Maar 't is nooit te laat om mee te doen,
om in de kring te komen.

Te zingen, te dansen, te pakken die kansen,
te doen waar wij van dromen.

Wij hadden verdriet, maar jij was er niet.

We zochten een plek om te schuilen.

Jij was veel te druk, met je eigen geluk.

En je liet ons in stilte huilen.

Refrein:

Het is nooit te laat.

Het kan elk moment,
maar let op, je moet wel waken!

Houd brandend je lamp,
wie of wat je ook bent.

Om hier en nu, hier en nu.

Van het koninkrijk Gods iets te maken!

Evangelielezing: Lucas 4,21-30

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:

“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”

Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.

Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van Jozef?” Hij zei hun:
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden:

Geneesheer, genees uzelf:

doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is,
nu ook hier in uw vaderstad.”

Maar Hij gaf er dit antwoord op: “Voorwaar, Ik zeg u:
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.

En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël;

toch werd Elia tot niemand van haar gezonden

dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.

En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen
in Israël, toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”

Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge waren
woedend.

Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit

en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was,

om Hem daar in de afgrond te storten.

Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Overdenking

Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat God, ons nabij is.
Hij is het begin van alle leven.
Hij is de stem die ons roept:
Hij geeft ons zijn liefde.
Wij geloven in Jezus Christus,
Hij die ons heeft laten zien wat liefde is.
Hij is gekomen om te vertellen van het goede in deze wereld.
Jezus is sterker dan lijden en dood:
Hij doet mensen weer opstaan in moeilijke tijden
Wij geloven in de heilige Geest,
De heilige Geest biedt ons hoop en inspireert ons.
De Geest leert ons elkaar te vergeven
en samen te bouwen aan een wereld van vrede.
Zo zijn wij een Kerk waarin iedereen welkom is!
Zo geloven wij in de hoop en de liefde die komen van God.

Voorbeden uitgesproken door kinderen en volwassenen

Lieve God,
wij bidden voor alle mensen die ziek, of eenzaam zijn
en in donker en verdriet moeten leven.
Wil hen het vertrouwen geven dat U dicht bij deze mensen bent
en hun licht en liefde in hun leven geven.

*Acclamatie: Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet
Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet*

Voorbeden volwassenen.....

Lieve God, wij bidden voor onszelf.
Dat wij leven naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.
Dat we het goede aan anderen doorgeven, zodat de kring van
liefde steeds groter mag worden.

*Acclamatie: Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet
Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet*

Voorbeden volwassenen.....

Lieve God, wij bidden voor de mensen die leven in oorlogsgebied.
Waar kinderen niet zonder gevaar vrij kunnen spelen.

Deze mensen, groot en klein, leven in een gebied waar men
elkaar niet meer vertrouwt. Schenk hen vertrouwen en het geloof
in een betere toekomst.

*Acclamatie: Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet
Bidt uit vreugde. Bidt in verdriet, God vergeet ons niet*

Voorbeden volwassenen.....

Vredeswens

Heer Jezus Christus, U gaf de leerlingen de opdracht vrede te
brengen in Uw naam.

Wij bidden U: maak ons tot brengers van vrede, overal waar wij
wonen en werken,

in huis en op straat. Wij bidden kom met uw vrede bij ons.

Want wie verlangt er niet naar vrede?

Vrede in je zelf, vrede om je heen.

Heer, Jezus Christus,

geef ons Uw geestkracht

om die vrede gestalte te geven

in ons huis, in ons dorp, in onze omgeving.

De vrede van de Heer zij altijd met U.

En met Uw Geest.

*Laten we elkaar dan nu door middel van een handdruk een teken
van vrede geven.*

Lied Kleine dingen

Vrede draait om kleine dingen

Vrede maak je met elkaar

Boze woorden gaan soms over met een woord of een gebaar

Vrede draait om kleine dingen

Met een lach of met een zoen, kan een ruzie zomaar stoppen

Zoiets kleins kan heel veel doen

Bidden wij samen:

"Onze Vader....." "Wees gegroet..."

Slotgebed Liefhebben

Overal waar mensen

mensen liefhebben is God werkzaam aanwezig.

God is aanwezig in ieder goed mens.

God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens,
die begrip voor je heeft.

Hij is aanwezig in ieder goed woord

dat een troost en een steun voor je is.

Hij is de hand op je schouder, die je moed geeft

Als de liefde woont in het hart van de mensen

is Hij in hun midden.

Mededelingen en collecte

Afsluiting en slotlied Lied: Onderweg

Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag,
Met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon,
Af en toe wat regen,
Want soms is het leven fijn,
En soms zit het tegen.
Refrein:

Het leven is een reis.
Een reis langs vele wegen.
We reizen soms alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
Maar gaan op hoop van zegen.

Altijd zijn we onderweg,
Zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer,
Nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
Bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan,
En de koers bepalen.

Zegenwens

Zegenen wij elkaar, bij alles wat te doen staat
bij alles wat ons overkomt, kwetsbaar als wij zijn.
Zegenen wij elkaar, in dit leven dat wij delen.
Zo zegene God ons, in de naam van de Vader.....

