

*Gebedsviering Theresiagemeenschap
zondag 3 januari 2016 in de synagoge*

‘Zoekt en gij zult vinden’



Woord van welkom Paul

We verlangen naar warmte.
Daarom zijn we hier samen gekomen.
Het voelt vertrouwd om bij elkaar te zijn.
Even schuilen bij elkaar, om samen te wachten op nieuw leven,
dat al aanwezig is.
Aanwezig in een inspirerend verhaal, in de aandacht voor een ander
en in het onvoorwaardelijk trouw zijn aan elkaar.
Daarom van harte welkom u allen.
Moge Gods lieve vrede aan het begin van dit nieuwe jaar met ons
allen zijn.
We worden uitgenodigd tot bezinning te komen rond het thema:
'Zoekt en gij zult vinden'.
We openen dit samenzijn met het teken van het kruis...+
En we ontsteken licht,om God die leven is en leven geeft in ons
midden te weten.

Lichtritus afgesloten met gebed Paul

We ontsteken een kaars.
Zo is er licht.
Licht dat God ons schenkt.
Het verlicht ons pad, schenkt leven, liefde en vreugde.

Licht, raak onze aarde aan.
Licht, verwarm ons bevroren hart.
Licht, raak ons aan en verlicht waar duisternis heerst.

Laten wij bidden:

*Licht willen we zijn voor anderen,
zoals God licht is voor ons.
Iets goeds willen we zeggen over een ander,
omdat God altijd goed over ons spreekt.*

*Geef ons kracht God,
om te leven naar het voorbeeld van Jezus.*

*Dat dit licht ons in dit nieuwe jaar
mag vergezellen.
Amen.*

Lied: Vriendelijke licht (GVL 570)

Inleiding op de viering Paul

Vandaag gaat het doek van het liturgisch toneel open en zien we hoe drie koninklijke en wijze figuren, weliswaar reeds lange tijd onderweg maar vol goede moed, op zoek zijn naar het pasgeboren kind van Betlehem.

Het tafereel fascineert, te meer omdat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die het niet zo lang volhouden om naar dat kind te blijven zoeken.

Zo bezien, zit er momenteel iets van een dreiging in de lucht, een dreiging van 'laat maar die Jezus...we stoppen met zoeken'. Kiezen we daarom als hoofdgedachte voor ons liturgisch samenzijn op het feest van Driekoningen: 'Zoekt en gij zult vinden'.

Toelichting van het symbool Anneke

We zien hier materiaal liggen dat belangrijk is voor de mensen die op reis zijn.

Het zijn wegenkaarten, mappen met route-beschrijvingen.

We zouden er ook nog navigatie-apparatuur bij hebben kunnen zetten.

Deze mappen en kaarten zijn symbool in deze viering die cirkelt rond het gegeven dat wij mensen op weg zijn naar het licht.

Verstilling

Inleiding op de meditatie Paul

Misschien vindt u het een vreemde vergelijking, maar je zou dat zo typische evangelieverhaal over de drie Wijzen kunnen vergelijken met een rekstok.

Je kunt er jezelf als het ware aan optrekken.

In het verhaal immers houden mensen de moed erin, blijven ze bij elkaar,
zijn ze voortdurend één en al gericht op de ster die hen vooruitgaat naar de plek waar ze heen willen.
In de praktijk van het leven daarentegen is dit alles dikwijls ver te zoeken;
vaak is men niet eens meer op zoek,
laat stáán dat men oog heeft voor de ander die mee had willen gaan,
laat stáán dat men naar lichtpunten zoekt die de weg willen wijzen.
Juist om die reden kan dit verhaal als rekstok fungeren.
Het verhaal vertelt immers dat het wél mogelijk is om door te gaan,
dat het wél de moeite loont om samen naar het Licht in het leven op weg te zijn.
Mag ik vragen: hoe kijkt u hier tegenaan als u aan uzelf denkt?
Doet het verhaal van die Wijzen iets met u?
En zo ja, wat dan?

Verstilling

Meditatie Anneke

De Wijzen hebben geschenken bij zich, goud, wierook en mirre.
Mensen hebben schitterende talenten....ieder mens heeft ze.....
Met onze fijne eigenschappen kunnen we ontzaglijk veel voor anderen betekenen.
Maar de vraag is en blijft: zijn we daar ook op uit?
Of is het zo, dat we de ander allang uit het oog verloren hebben
en we met onze talenten moe en verveeld aan de kant van de weg zitten?

Verstilling

Paul: Misschien hebben we er spijt van dat we onze goede eigenschappen
-goud, wierook en mirre – nog maar steeds niet volop naar onze medemensen
gebracht hebben om hen er blij mee te maken.
Misschien willen we bidden om vergeving?

Vergevingsmoment **Paul**

Soms worden wij zozeer bedolven
onder negatieve berichten en informatie
dat we de ster boven Bethlehem niet meer zien.

Heer, ontferm U over ons.

Soms sluiten we onze ogen
en zien we de lichtpunten rondom ons niet meer:
mensen die stimulerende woorden spreken
en in stilte het goede doen.

Christus, ontferm U over ons.

Soms worden we persoonlijk met zoveel miserie geconfronteerd
dat er in ons hart geen ruimte meer is
voor wat er verderop, op wereldschaal,
grondig fout loopt.

Heer, ontferm U over ons.

Muziek

Gebed **Anneke**

Laat ons bidden...

Liefdesbron voor elke mens.

*U laat zich vinden door ieder die naar U op weg wil zijn.
Wij danken U voor hem die met zijn leven dé landkaart,
hét stratenboek, dé navigatieapparatuur is geworden met
behulp waarvan we U kunnen vinden.*

*Wij bidden U dat we elkaar en anderen helpen om gericht
te blijven op het licht dat er van Jezus uitgaat en dat ons de
weg wijst naar U. Amen.*

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja 60, 1-6 Anneke

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.

Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen.

Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad.

Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm.

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.

Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.

Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa.

Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

Psalm 51 GVL bladzijde 89

2^e lezing Anneke

Misschien leven we in een sleur omdat we niets meer te wensen hebben,

niets meer om naar uit te kijken,

niets meer waar we warm voor lopen,

waar we van dromen,

waar we aan willen werken.

Dan valt de dag als een nacht om ons heen.

We zijn moe, we hebben nergens zin in,

we zien geen zin,

geen betekenis.

Ondanks het ritme van alle dag zijn er mensen die vol verwachting leven.

Mensen die vrede op aarde verwachten, mensen die hopen dat het morgen beter zal gaan, mensen die geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.

Lang kan het soms duren.
Soms twijfel je of het ooit zal gebeuren.
Soms val je bijna in slaap, in sleur, maar wees dan waakzaam,
blijf wakker.
Houd het vuur aan, de lampen brandend, want het zal gebeuren.

Verschenen is de mildheid (GVL 642blz 752)

Evangelie: Matteüs, 2, 1-12. **Paul**

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden?

Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus moest geboren worden.

Zij antwoordden hem: Te Betlehem in Juda.

Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik Het hulde kan gaan brengen.

Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond, stil bleef staan.

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.

Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij Het hun hulde.

Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Woorden van God, voor mensen van nu

Overweging **Paul**

Korte stilte/instrumentaal

Woorden van Geloof **Paul**

*Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.*

*Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.*

*Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid scheidt,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.*

*Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen*

Onsteken gedachteniskaars/intenties **Anneke**

Een kleine vlam als teken van Christus als eeuwig Licht; dat het Eeuwige Licht hen mag verlichten en zij mogen rusten in vrede

Intenties

Voorbeden

Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die het Licht dat zij gezien hebben,
niet veronachtzamen, maar volgen.

Verstilling

Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die, in woord en daad, anderen niet overtroeven,
maar bevrijdende woorden spreken,
waarmee we bemoedigen en helpen.

Verstilling

Collecte

Onze Vader en Wees Gegroet Anneke

In het spoor van de Ster die ons de weg toonde, mogen wij bidden tot
God, onze Vader:

Onze Vader.....

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw weg, uw waarheid en uw leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw
Zoon,

Want van U is het koninkrijk, ...

Maria heeft vreugdevolle dagen gekend,

maar ook dagen van zorgen en verdriet.
En toch bewaarde zij in haar hart een diepe vrede,
die niet werd aangetast, de vrucht van haar geloof in God.
Bidden we samen tot Maria:

Wees gegroet.....

Vredeswens Paul

Niet voor de listigheid van een Herodes,
niet voor de hooghartigheid van alleswetende schriftgeleerden,
maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs
heeft het Kind zich geopenbaard als vredevorst.
Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen,
plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen.
Laten we elkaar een teken van vrede geven.

Nu daagt het in het oosten GVL 505 blz 552 (couplet 1,2 en 4)

Slotgebed Anneke

Bidden we samen:

*Goede God,
hoezeer wij ook verward zijn
en bevreesd in de wisselvalligheden van het leven,
geef dat wij steeds opnieuw Uw licht zien.
Dat wij het volgen en ernaar handelen,
hier, nu en alle dagen van het nieuwe jaar.
Daarvoor vragen wij Uw zegen.*

Mededelingen Anneke

Wegzending en zegen Paul

God, Vader van alle mensen,
zegen dit nieuwe jaar,
schenk ons uw toekomst

en ontsteek het licht van vertrouwen in onze ogen.

Wij vragen U:

help ons voor elkaar toekomst te maken

in de woorden die wij spreken,

in de dingen die wij doen,

door onze luisterbereidheid,

in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen.

Wij danken U voor wat voorbij is,

open ons hart voor wat komen gaat

en maak ons gevoelig voor al wat menswaardig is.

Ga met ons mee,

zegen ons en bewaar ons

elke dag opnieuw, het hele jaar door, ons leven lang,

in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: Uit uw hemel zonder grenzen (GVL 530 blz 586)

Doordenkertje

*Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet....*

*Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.*

*Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.*

*Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kindergen woont.
(Fr. Weerts)*

